

De Robbie



Licht....overal waar je komt zie je lichtjes,
het brengt vreugde in je hart,
het heeft invloed op je humeur,
je gaat ervan glimlachen...
Dit is de Kersttijd,
het doet je uitkijken naar gezelligheid,
samen met je gezin, familie, vrienden 'vieren'.
Maar laten we tussen al die gezelligheid en al dat lekkers
ook even denken aan waarom we Kerstmis vieren....
de geboorte van Jezus!



Zalig kerstfeest aan ieder van jullie!
Kleuterteam De Robbert



Alle info op
www.derobbertkleuter.be



Sint en pieten op school

Voordat de sint en pieten op dinsdag 3 december een bezoekje brachten aan onze kleuterschool, kregen we al elke nacht bezoek van het paard of de pieten. Zo lag er op een morgen een heuse paardendrol op de speelplaats. Luka (juf Christa) had daar een logische verklaring voor: "gisteren is de sint in de Posthoorn geweest en hij heeft ondertussen hier zijn paard laten rondlopen".



Ook de tekenpiet heeft zich hier geamuseerd want hij had op elk bord onder het afdak iets moois getekend. De rommelpiet hadden we liever niet gezien, hij had in elke klas of gang een heleboel rommel gemaakt en moest van de sint in de wijkschool aan de kleuters van juf Heidi zijn verontschuldiging aanbieden van de hij op bezoek kwam. De kleuters hadden samen een brief geschreven aan de sint om te laten weten wat piet allemaal gedaan had. Zelfs de



fiets van Aya was niet veilig voor de foppiet, want die hing op een morgen op het klimtuig. En natuurlijk was de snoeppiet ook langs geweest om de schoentjes in de klas te vullen en op de speelplaats had hij voor elke klas een zwarte pietje opgehangen met daarin wat lekkers.



En dan was het eindelijk zo ver... we mochten de sint en pieten gaan afhalen aan het klooster. We hoorden de muziek al van ver. De sint was blij om ons allemaal weer terug te zien. Hij bracht aan alle klassen een bezoekje, de kleuters die wilden mochten de sint een handje geven en iets bestellen wat zwarte piet dan opschreef in het grote boek. De pieten hadden ook pakjes bij voor in de klas.



Eén van de pieten was jarig geweest en de sint vroeg of de kleuters voor hem wilden zingen. Dat wilden de kleuters natuurlijk graag doen en ze mochten ook een naam verzinnen voor de knuffel die zwarte piet van sinterklaas had gekregen. De kleuters van de wijk-school verwelkomden sint en zijn pieten in de turnzaal waar ze allemaal samen vol verwachting zaten te wachten.



Er werd gezongen en gedanst en de sint genoot van het feest.

Vormingen in het team

(januari-februari)

Het stimuleren van beginnende geletterdheid: juf Christa en juf Ine

Dag van de zorgverbreding: juf Jeanne

Infomoment mentoren: juf Heidi H en juf Daisy

Schoolrijpheid; Juf, mag ik overvaren: Juf Christa en juf Jeanne

Infomoment mentoren: juf Christa, juf Rina en juf Jenny/Els
Puzzelen met kleuters: juf Daisy en juf Ine
Pedagogische studiedag rond I.C.T in de kleuterklas: team

Voorleesweek

De voorleesweek was weer een succes.

In sommige klassen kwamen onze voorleesouders extra voorlezen en in andere klassen werden er door grootouders verhalen verteld. Klein en groot heeft ervan genoten.

Op voorlezen staat geen leeftijd, kinderen vinden het heerlijk om naar verhalen te luisteren maar ook volwassenen kunnen geboeid worden door mooie verhalen.

De Bib van Hamont-Achel organiseerde op woensdag 27 november in de Posthoorn een verteltheater. Verhalenvertelster Mia Verbeelen bracht bekende en minder bekende sprookjes van Grimm in een nieuw, fris jasje tot leven voor jong en oud. De opkomst was jammer genoeg wat magertjes maar het was zeker de moeite waard. In onze school zijn boeken het hele jaar door aanwezig. In elke klas vind je een boekenhoek waar de juf regelmatig nieuwe boeken neerzet. Deze boeken haalt ze in onze eigen schoolbib of de bib van Hamont. Onze 5 jarige kleuters gaan maandelijks naar de bib van Hamont om daar boeken voor de klas uit te zoeken.



Wat betekent de bib voor kleuters?

Voor veel kleuters is een rondleiding een allereerste contact met de bib.

Tijdens een eerste verkenning vindt het kind, langs een doolhof van 'grotemensenboeken', zijn weg naar de veilige kleuterhoek.

Daar kan het onderduiken in de bonte en boeiende wereld van boeken: prentenboeken, voor-



leesverhalen, luisterboeken, sprookjes en eenvoudige informatieve boekjes. De kleuter ervaart plezier aan verhalen en vindt er heel wat van zijn gevoelens van vreugde en verdriet in terug.

Hij leert bij elk verhaal ook nieuwe dingen.

Wat ontdekken kleuters in de bib?

- hoe ziet een bibliotheek er uit?
- wat is het en wat gebeurt er?
- wie kan me helpen?
- waar vind ik boeken op mijn maat?
- mag ik boeken zomaar mee naar huis nemen?
- wat is het verschil tussen boeken lenen en boeken kopen?
- hoe ga ik om met boeken, hoe draag ik er zorg voor?
- wat maakt boeken leuk en boeiend?
- ...



Kleuteraantallen

Momenteel telt onze kleuterschool 239 kleuters.

Na de kerstvakantie verwelkomen we 16 nieuwe kleuters waarvan 11 jongste kleuters in het centrum, 4 in de wijkschool bij juf Katelijn en juf Inge en een 5 jarige kleuter bij juf Marianne. Juf Ine zal op maandag 6 januari starten met een instapklasje in het centrum. Welkom aan alle nieuwe kleuters, we hopen dat ze zich vlug thuis zullen voelen op onze school!

Doorschuiven in de wijksschool

Zoals u weet zijn er vaste instapmomenten voor 2,5 jarige kleuters op onze school. Juf Katelijn en juf Inge zijn in september gestart met 14 kleuters en na de herfstvakantie kwamen hier 6 nieuwe kleuters bij. Na de kerstvakantie starten er 4 nieuwe kleuters. Om te voorkomen dat er tegen het einde van het schooljaar misschien meer dan 30 kleuters in het eerste kleuterklasje zitten, willen we na de kerstvakantie een wijziging doorvoeren. Er zullen dan 9 kleuters doorschuiven naar het klasje van juf Marie-Josée. Samen met de juf werd bekeken welke kleuters deze overstap aankunnen. We zijn er zeker van dat op deze manier het evenwicht qua aantal in de klassen behouden kan blijven en de kleuters in de nieuwe klas snel aansluiting krijgen op sociaal en inhoudelijk vlak. Voor de kleuters die doorschuiven is er een vervroegd oudercontact op woensdag 18 december.

Rollebolle

Op donderdag 30 januari gaan onze 4 en 5 jarige kleuters Rollebolle in sporthal de Koekoek in Achel. Wat is Rollebolle?

De eerste kennismaking met dit project gebeurt vooraf op de school, met het inoefenen van het "Rollebolle-bewegingsliedje.

Onder begeleiding bezoeken de kinderen een 10-tal speelhoeken waar zij getest worden op evenwicht, behendigheid, coördinatie, en durf op één van de grote luchtstructuren. Onze Rollebolletjes sluiten de halve dag af met een hip bewegingsliedje.

Het concept, de uitwerking en de organisatie van het project Rollebolle liggen in handen van de *Stichting Vlaamse Schoolsport*. De kleu-



ters zullen hier met de bus naartoe gaan en zijn om 12 uur weer terug op school.

Spelen is voor elk kind de meest natuurlijke en spontane vorm van bewegen. Al spelend worden zijn fysieke en motorische capaciteiten optimaal ontdekt en ontwikkeld.

Daarom dit belangstellingspunt: met sport en spel blijf je fit en well!

Rolleballe is een ideaal bewegingslandschap om de kinderen van de tweede en derde kleuterklas te laten experimenteren en imiteren en om allerlei vaardigheden en bewegingen bij hen uit te lokken. Door het vele aantrekkelijke en uitnodigende "speelgoed" dat wordt aangeboden, is Rolleballe een leerrijk speelparadijs waar elkeen ook echte spelvreugde ervaart.



Kleuteruitspraken

Kaat V.H. vertelde 's morgens het volgende tegen juf Marianne: "juf, wij hebben een nieuwe zetel bij mij thuis en die zit echt *hennig*".

Sem (juf Daisy) wilde aan de computer maar die stond nog niet op. Hij riep de juf en zei: "Juf, het scherm is leeg".

Dean (juf Heidi in de wijkschool) kwam aan de juf vertellen dat zijn broertje een *oorversteking* had.

Zou dit even pijn doen als een oorontsteking?

Juf Daisy had enkele kerstballen die geen haakje hadden. Maïte zei: "Juf, je moet de sleutelhangertjes eens pakken."

Goedele (juf Daisy) vroeg: "Juf, doe jij mijn sjaal eens in de knoop?"

De juf zei: "Maar dan kan je hem niet meer los." waarop Goedele antwoordde: "Doe hem dan maar een beetje in de knoop."



Fluo actie

Op maandag 18 november zijn we weer gestart met de fluo actie.

Ons gele ruimtevriendje Aya kwam deze actie voorstellen met een heuse fluo rap. De bedoeling was dat de kleuters elke



dag met een fluo vestje naar school komen. In de klas werd elke dag gekeken hoeveel vriendjes een fluo vestje aan hadden. Wanneer dit bij het merendeel van de kleuters was, kregen de jongste kleuters een schakel voor een fluo ketting om zo de langste ketting te maken. De oudste kleuters probeerden op deze manier een fluo puzzel van Aya te vervolledigen.

De actie loopt tot aan de kerstvakantie maar uiteraard is het nog beter als je hier een gewoonte van maakt. Zeker als je met de fiets bent want je bent echt wel beter zichtbaar in het verkeer. In het krantje van de gezinsbond van november stond hierover het volgende:



'De dagen korten en we hebben de klok op wintertijd gezet. Het durft ook al eens hard te regenen. Allemaal elementen die de donkere dagen tot een gevaarlijke periode maken voor zwakke weggebruikers. Op een onverlichte weg onder omstandigheden met slechte zichtbaarheid (mist, regen) wordt iemand die donkere kleren draagt pas van op ongeveer twintig meter zichtbaar voor een automobilist: veel te laat om in geval van problemen het rijgedrag bij te sturen en ongelukken te voorkomen. Wie daarentegen reflecterend materiaal draagt, is al zichtbaar van op 150 meter. Dat geeft de bestuurder van een auto veel meer cruciale tijd om indien nodig te reageren.



Fluorescerende hesjes dragen of reflecterend materiaal aanbrengen op tassen en kleren is dus geen overbodige luxe.'

Als beloning bracht Aya in de laatste week voor elke klas een mooie fluo ster voor in de kerstboom.

Dank je wel aan alle ouders die deze actie mee ondersteund hebben.

IK LAAT ME ZIEN IN HET VERKEER! IK DOE HET KEER OP KEER!

Muzisch project

Één van onze schoolprioriteiten voor het team is het leerplan muzische opvoeding leren kennen en toepassen in de klaspraktijk. Op pedagogische studiedagen, werkvergaderingen en personeelsvergaderingen zijn we hier met het team regelmatig mee aan het werk gegaan.

Muzische opvoeding omvat 5 verschillende domeinen:

- Beeldopvoeding
- Muzisch taalgebruik
- Bewegingsexpressie
- Dramatisch spel
- Muzikale opvoeding

Het is belangrijk dat alle domeinen op regelmatige basis aan bod komen in de klas doorheen de verschillende thema's. In de maand februari willen we met de hele school een

muzisch project uitwerken. De bedoeling hiervan is dat er gedurende 1 of meerdere weken een project wordt uitgewerkt waarin de verschillende muzische domeinen centraal staan. Elke juf bepaalt zelf hoe zij dit invult maar de hoofddoelstelling is voor iedereen hetzelfde: kleuters laten experimenteren, ontdekken, creëren, bewonderen binnen de domeinen van muzische opvoeding. We willen jullie als ouders hier ook graag in betrekken en daarom zullen er op verschillende momenten ook 'toonmomenten' georganiseerd worden. Misschien zijn er ook wel ouders of grootouders die goed kunnen tekenen, schilderen, een instrument bespelen, kleien,



Muzische carroussel

mooi kunnen vertellen, toneel spelen, dansen,...

Hierover hoor je later nog meer.

In dit project vinden we het als team heel belangrijk hoe kleuters tot iets komen, het proces dat er aan vooraf gaat. Het resultaat zal er ook zijn maar dat is voor ons op dat moment niet het belangrijkste. De eigen creativiteit van de kleuters staat voorop dus het eindresultaat gaat niet hetzelfde zijn.

Nieuws van de ouderraad

Het is kerstmarkt koorts bij de ouderraad. We zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen en kijken er allemaal erg naar uit om jullie 21 december te mogen verwelkomen op de kerstmarkt van de ouderraad aan de wijksschool. Als de markt al half zo gezellig wordt als de knutsel- en andere bijeenkomsten die er geweest zijn ter voorbereiding, dan weet ik zeker dat het goed komt.



Voor de markt zelf hebben we een 14 tal marktkramers gevonden die met veel enthousiasme willen deelnemen (o.a. de wereldwinkel, schilderijen verkoop, mandenvlechters, een kraam van de ouderraad met knutselwerken van de kleuters en nog veel meer). Aan randanimatie zal het ook niet ontbreken. Waarvoor dank aan een aantal ouders die bereid zijn om ons hierbij te helpen. Zo zal er o.a. gegrimeerd en geknutseld worden met de kinderen terwijl de ouders kunnen genieten van een glühwein op het terras. Er zal ook een huifkar aanwezig zijn waarmee je tegen een democratische prijs een mooi ritje kan maken. Jullie horen het al, plezier verzekerd. Graag zou ik jullie ook al attent willen maken op de activiteiten van

de ouderraad voor 2014:

-vrijdag 21 maart gaat de jaarlijkse kienavond door.

-maandag 31 maart gaat de infoavond door.

Van beide activiteiten zullen jullie op tijd op de hoogte worden gebracht.

Dan rest mij enkel nog om jullie namens de ouderraad een welverdiende vakantie toe te wensen en te genieten van de feestdagen. Alvast een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar.

Sarah Verhees, lid van de ouderraad.

Project 5 jarigen: Een brooddoos vol gezondheid

In de maand februari krijgen de 5 jarigen bezoek van een medewerker van het ziekenfonds die de kleuters spelenderwijs een gezonde boterhamlunch leert samenstellen.



Op het menu staat:

-een verhaal met prenten

-een sorteerspel a.d.h.v. de voedingsdriehoek, de verschillende voedingsgroepen en voedingsmiddelen

-een sorteerspel om de afvalverpakkingen in de juiste vuilnisbakken te gooien

-een huishoudelijke activiteit; elke kleuter maakt zijn/haar gezonde 'clown'-boterham.

De brooddoos, maar vooral wat erin zit, is echt wel belangrijk. De kinderen halen er hun energie uit om de dag actief door te komen. De leerkrachten en ouders krijgen tips om een brooddoos vol gezondheid mee naar school te geven.



Komende activiteiten

Vrijdag 17 januari: film voor alle kleuters in cinema de Walburg (deze activiteit wordt gesponsord door onze ouderraad)

Maandag 27 januari: kijkuurtje voor de nieuwe instappers van 3 februari
Dinsdag 28 en woensdag 29 januari: algemene oudercontacten
Donderdag 30 januari: Rollebolle voor de 4 en 5 jarige kleuters
(voormiddag)
Woensdag 5 en donderdag 6 februari: algemene oudercontacten
Woensdag 12 februari: pedagogische studiedag voor de leerkrachten
(kleuters hebben die dag vrij)
Maandag 24 februari: kijkuurtje voor de instappers van 10 maart
Vrijdag 28 februari: carnaval in de Posthoorn

Vastenproject 2013

Ons spaarproject dit schooljaar stond in het teken van het Umoja-project. De opa en oma van Sara en Marie (wijkschool) gingen onlangs naar Tanzania en stuurden ons volgend verslag door:

Met deze wil ik u wat informatie geven over ons project in Tanzania (Moshi) in het dorpje Shirimatunda. Wij zijn daar geweest van 14 november tot 6 december 2013. In Shirimatunda is er een lagere school met ongeveer 800 leerlingen. Daaronder valt ook één klas mentaal gehandicapte kinderen van 25 leerlingen. Dit zijn niet allemaal kinderen maar ook volwassenen. Zij komen alle dagen naar de klas, krijgen daar opvang en in de mate van het mogelijke les in kleinere groepjes. Zij komen van 8u 30 tot 12u 30 en gaan daarna terug naar huis. Deze kinderen zitten in een apart gebouw. In de nabijheid van de lagere school is er ook nog een kleuterschool. Deze kinderen gaan in schiften naar de les omdat er zoveel kinderen zijn. In de voormiddag gaat een deel van de kleuters naar school en in de namiddag zijn er andere die komen. Er is ook nog een opvanghuis voor straatkinderen (Amani), een secundaire school van Don Bosco en een seminarie voor priesteropleidingen. Een hele scholengemeenschap in de buurt. Ons project richt zich vooral naar die groep van mentaal gehandicapten. Dit is in hun maatschappijvisie een minderwaardige groep die ook geen enkel toekomstperspectief heeft. Het lot van deze mensen hebben wij ons aangetrokken. Het is voor de vierde keer dat wij van het Umoja project er naar toe gegaan zijn.

Het Umoja project zijn 6 mensen: drie uit Hamont en drie uit Nederland. Dit jaar hebben wij het hele schoolgebouw een flinke opknappingsbeurt gegeven. Wij hebben alle klassen geschilderd binnen en buiten, nieuwe kasten gekocht en nieuw meubilair besteld bij een plaatselijke timmerman. Al het materiaal dat wij nodig hebben wordt ter plaatse gekocht; zodoende steunen wij de plaatselijke economie.



Zelf verblijven wij in een hotel te Moshi, onze werkplek ligt zo'n vijftal kilometer buiten Moshi. Elke morgen komt een taxi ons ophalen, worden de boodschappen gedaan en rijden we naar Shirimatunda. Elke avond komt diezelfde taxichauffeur ons terug ophalen. Voor de liefhebbers kan het ook te voet. Heel kortbij ligt er ook een dispensarium dat wij ook vooruit helpen met medisch materiaal, zoals verbandmateriaal, bloeddrukmeter, weegschaal en op aanvraag een sterilisator. Dank zij een grote sponsor zijn we dit jaar begonnen met het boren naar water.

De boringen zijn begonnen maar toen we gingen was er nog geen water omdat er op 75 meter rotsblokken de doorgang verstoorden en de boringen bemoeilijkten. Er werden maatregelen getroffen en de boringen zullen verder gaan tot op een diepte van 90 meter.

Dit water moet dienen voor het dispensarium, de dagopvang en eventueel ook de lagere school, als er voldoende voorradig is. Ook is het de bedoeling dat de mensen van het dorp hier water kunnen komen halen. Nog lang niet iedereen is in het dorp voorzien van water en elektriciteit.

Als wij volgend jaar terug gaan zal onze aandacht vooral gaan naar het waterproject. Dan is er nog veel werk o.a.: een toren bouwen van zes meter hoogte, 2 watertanks aanko-



pen voor 9000liter water, sleuven graven naar de plaatsen waar het water naartoe moet, de aansluitingen voorzien enz.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons kleinschalig project een meerwaarde betekent voor de bevolking van Shirimatunda. Langs deze weg willen wij ook alle ouders bedanken die een financiële bijdrage gegeven hebben aan het vastenproject dat dit jaar naar een burgerlijk project ging en ons uitgekozen heeft.

Hartelijke groeten

Mon en Paula Bex- Verhees

Voorleesweek - de week van de grootouders in de klas van juf Daisy

Van 16 november t.e.m. 24 november was het voorleesweek. Dit viel samen met de week van de grootouders.

Om toch van beide thema's te kunnen genieten, had ik ervoor gekozen om de grootouders uit te nodigen om vrijblijvend te komen voorlezen in onze klas.

Grootouders die zich hiervoor in-

geschreven hadden, kregen op voorhand een leesboekje mee om dit thuis even door te nemen. Er waren grootouders die voorlazen uit leesboekjes en rijmboekjes maar ook grootouders die met de kleuters dingen zichten



uit een zoekboek waar de kleuters op hun beurt weer over konden vertellen.

Kortom, het was super gezellig met de grootouders in de klas en leerrijk om te luisteren naar al die mooie verhaaltjes.

We leerden ook een versje :

*"Zal ik eens vertellen wat mijn oma heel goed kan?
Ik kruip gezellig dicht bij haar, daar word ik rustig van.
Mijn oma leest me voor uit een heel mooi boek.
Daarom ga ik graag bij mijn oma op bezoek."
Juf Daisy.*

*Licht breekt door
onverwacht,
onverhoopt,
onweerstaanbaar.*

*Licht breekt door
ondanks onrecht,
ondanks pijn,
ondanks verdriet.*

*Licht breekt door
in je hart,
in je gezin,
op je werk.*

*Licht breekt door:
geloof erin,
maak het mogelijk,
maak het mee.*



Kleur mij

