

De Robbie



We naderen 30 juni...

Einde van een mooi schooljaar... Begin van een welverdiende vakantie... Maar eerst welgemeende woorden van dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan een schooljaar boordevol mooie herinneringen:

Kleuters, groot of klein: voor hun enthousiasme, eerlijkheid en spontaniteit. Collega's: om elke dag het beste van jezelf te geven in je klas en het mee samen school maken. Nelly, Veerle, Rianne, Heidi, Annemie, Myriam en Caroline die ervoor zorgen dat onze kleuters in een fijne sfeer tussen de middag kunnen blijven eten op school. Annemie en Leen voor de voor-en naschoolse opvang in de wijksschool. Fons en Roel die altijd klaar staan voor klusjes allerhande en ervoor zorgen dat onze speelplaatsen en moestuinen er tip top uit zien. Ouderraad die met de opbrengst van hun goed georganiseerd activiteiten mooie dingen kunnen schenken aan onze kleuters. Voorleesouders voor de wekelijkse vertelmomenten waar de kleuters naar uitkeken. Schilouders die op vrijdagmorgen klaarstonden om alle klasjes van fruit te voorzien. Schoolbestuur en schoolraad waar we altijd beroep op kunnen doen om mee te denken hoe we ons onderwijs kwaliteitsvol kunnen invullen. Alle ouders voor hun betrokkenheid met onze school en het vertrouwen dat we van jullie kregen. Chauffeurs waar we doorheen het schooljaar beroep op mochten doen voor het vervoer van onze kleuters. ➡



Alle info op
www.derobbertkleuter.be



Alle vrijwilligers die bij verschillende activiteiten klaar stonden om te helpen. Zonder al deze mensen is een school niks, je hebt iedereen nodig om een plek te creëren waar iedereen zich thuis voelt, waar er op allerlei manieren kansen geboden worden om te ontplooiën en te groeien. Zo'n school willen we graag zijn.



Het is een fijn gevoel om te weten en ervaren dat je er niet alleen voor staat en dat het gedragen wordt door zoveel mensen met uiteindelijk hetzelfde doel.

DANK JE WEL en een heel fijne vakantie toegewenst!

Heidi Cox

Kijkuurtje augustus

Donderdag 27 augustus 2015 is er een kijkuurtje voor alle kleuters en hun ouders.

Tussen 18.00 u en 19.00 u worden de deuren van de nieuwe klas geopend en kunnen de kleuters kennismaken met hun nieuwe juf(fen). Benieuwd bij welke juf(fen) je kleuter op dinsdag 1 september zal starten?

Noteer dan deze datum al in je agenda zodat je het zeker niet kan vergeten want er wordt geen aparte uitnodiging opgestuurd.

Enkel de nieuwe kleuters zullen hiervan een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Terugblik pastoraal jaarthema : "Het verloren schaap"

Verloren-zoeken-gevonden-vreugde

Zowel bij de jongste als bij de oudste kleuters stond het verhaal van "Het verloren schaap" centraal. Tijdens de startviering in oktober maakten de kleuters kennis met de herder en zijn schaapjes. Daarna werd het verhaal in de klassen maandelijks op verschillende manieren gebracht. A.d.h.v. een prentenboek, kamishibaiplaten, een verteldoos en een verteltafel bleef het verhaal het hele jaar door "leven". Ook werden er in alle klassen schaapjes geknutseld. Ieder schaapje stond symbool voor een kleuter van de klasgroep (kudde). De herder stond symbool voor de juf. We leerden liedjes over schaapjes en dansten op "Het danslied voor de herders". Bij de oudste kleuters werd er al dieper nagedacht over het verhaal. Er werden vragen gesteld zoals : Wat is "verloren" zijn? Wat voel je dan? Wat maakt je blij? Wie is als een herder voor jou? Ook tijdens de Vasten was er een verhaal over "verloren-zoeken-gevonden-vreugde". Hierbij verloor Victor, een Peruaans jongetje, zijn schaapje.

Het jaarthema werd zowel door de kleuters als door de juffen als heel fijn bevonden.



1.342 x DANKJEWEL!

Zoals eerder vermeld stonden tijdens de vastenperiode in de klassen 'Blanca en Victor' centraal. Hun thuis wordt bedreigd door een mijnbouwbedrijf. Ze dreigen hun grond te verliezen en het water wordt vervuild of er komt watertekort. We spaarden voor de kinderen in Peru en brachten **meer dan 55 kilo geld samen, ter waarde**



van 1.342,48 euro. Fantastisch! De klasspaarpotten werden op 2 april overhandigd aan Deken Thieu. Hij zorgt dat de verre vriendjes via Broederlijk Delen worden geholpen.

Juf Katelijn in naam van de pastorale werkgroep.

Het regenboogpad bij de 4-jarige kleuters



In de maand april kwam een begeleider van Isis (Noord-Limburgse natuur- en milieuvereniging) naar onze school. We gingen samen met deze gids op 'Regenboogpad' met de hulp van enkele ouders en grootouders. De kleuters kregen van Kalle de Trol de opdracht om de regenboog te herstellen. A.d.h.v. verschillende opdrachten verdienen de kleuters de kleuren van de regenboog. Verschillende zintuigen kwamen aan bod. De kleuters maakten kennis met geurpotjes, voelzakjes,.... Ook kregen ze de kans om door insectenbrilletjes te kijken. Na

alle spelletjes was de regenboog opnieuw hersteld. Trots lieten ze de mooie kleuren op hun hand zien. En zoals je weet... aan het einde van elke regenboog staat een schat. Die hadden de kleuters al snel gevonden. Alle kleuters kregen een bellenblazer mee naar huis. Het was weer een enorme belevenis voor onze kleuters.

Juf Heidi W en Juf Els



Kleuteruitspraak

Bauke (juf Daisy) stond tussen de middag op de speelplaats aan de poort van de lagere school. Een paar leerlingen vroegen haar om de bal terug te gooien. Bauke ging hulp inroepen van iemand van het middagtoezicht voor het over gooien van de bal en zei: "Ik heb nog niet zo'n grote handen, die moeten nog groeien!"



Juf Marianne heeft een grasmannetje in de klas. Nio kreeg dit mannetje in de gaten en zei : "wow, kijk eens wat een haren, het is net Fellaini".



Schrijfdans

Terugblikkend op 2 jaar schrijfdans, geïntegreerd tijdens de turnlessen en zorgverking, stellen wij vast dat de kleuters en wij er meer en meer plezier aan beleven.

Doordat de beleving centraal staat en niet de prestatie zie je dat de kleuters het gevoel krijgen dat ze als persoon iets waard zijn, hun zelfvertrouwen groeit, faalangst verdwijnt en daardoor durven ze nieuwe dingen uitproberen en hun grenzen verleggen. Hun creativiteit krijgt de vrije loop, alles wat getoond wordt is ok waardoor de interesse, waardering en respect voor eigen werk en dat van anderen groeit.

Schrijfdans gebeurt altijd op muziek waardoor de kleuters intens en geboeid leren luisteren. Na een tijd herkennen de kleuters de verschillende ritmes en leggen ze de link tussen een muziekstuk en een bepaalde activiteit van schrijfdans en zelfs een specifieke beweging. Als kleuters zich goed voelen en kunnen groeien op eigen tempo dan komt de rest vanzelf en zien we dat remmingen weg-



vallen en bewegingen soepeler verlopen.

De carroussel, recht-krom-boos-blij en de speelgoedtrein kwam dit schooljaar bij de jongste kleuters aan bod, de boom, de vulkaan en de robot bij de oudste kleuters.

Enkele leerkrachten integreerden deze activiteiten ook in hun klaswerking wat uiteraard nog meer vruchten kan afwerpen.

Met voldoening kijken wij ook terug en verheugen ons op het vervolg!

Meer info over schrijfdans geïntegreerd in onze schoolwerking vind je terug op onze website bij de nieuwsbrief oktober 2013 en juni 2014.

Juf Anita en juf Jeanne

Kennismakingsavond nieuwe kleuters

Op dinsdag 5 mei organiseerden wij een infoavond voor alle ouders waarvan de kleuter in de loop van volgend schooljaar kan starten op onze kleuterschool. Tijdens het eerste gedeelte kregen de ouders een zicht op hoe het er in een kleuterschool aan toe gaat, werd het leerkrachtenteam voorgesteld en was er ruimte voor vragen. Daarna kregen de ouders een rondleiding in 1 of beide vestigingsplaatsen en konden ze een aantal klasjes bezoeken. De ouders die dit wensten konden hun kleuter ook inschrijven. Tot nu toe zijn er voor het nieuwe schooljaar 21 kleuters ingeschreven waarvan heel wat broertjes en zusjes maar ook veel nieuwe gezichtjes. In het kader van het inschrijvingsbeleid en voorrangregeling, zal er op de infoavond in september in elke klas gevraagd worden of er nog broertjes of zusjes zijn die in het lopende schooljaar mogen instappen. Op deze manier is er voor deze kleuters altijd een plaats voorzien mocht de maximumcapaciteit bereikt worden.

Na aanmelding zal het secretariaat in de loop van het schooljaar een afspraak maken om de inschrijving in orde te brengen.



MOS (milieuzorg) op school

Ook dit schooljaar hebben we weer 2 kleuters tot zonnebloemkoning mogen kronen. In de wijkschool Liam Nassereddine met een hoogte van 2m en 3cm. In het centrum Rik Kuijpers met een hoogte van 2m en 86cm. Beide kleuters kregen een bezoekje van het Mos team. De juffen controleerden de hoogte van de zonnebloem en nadien kregen de zonnebloemkoningen een cadeau. Een tasje met tuingereedschap om in de tuin aan de slag te gaan. Een dikke proficiat aan de zonnebloemkoningen. Verder wensen we alle andere kleuters ook een dikke proficiat. Voor hun inzet verdienen zij een zonnebloemdiploma.

Enkele uitspraken die we terugvonden op de meetkaarten.

- *Weer niet gelukt. Misschien kan Fons een demonstratie geven?*
- *0 cm en we hebben nog wel elke dag liedjes gezongen.*
- *Naomi heeft hem geplukt.*

Het Mos team.



BLOEMENHOEDENDAG !!!

Op een mooie dag in mei, vroeg de mama van Enola of wij met ons klasje zin hadden om deel te nemen aan de bloemenhoedendag t.v.v. 'Kika Stichting Kinderen Kankervrij'. We mochten zelf een werkstuk creëren waar een 1^{ste} prijs aan verbonden was, nl. een workshop door papa Stef in onze klas. Natuurlijk namen wij heel graag deel. De juf vond nog een hoed en hare Wim maakte een mooi houten hoofd waarop ons kunstwerk geplaatst kon worden. Met kraaltjes, garen, gekleurde linten, pijpenragers, een boa en bloemetjes maakten we een zeer fleurige hoed. Door er alleen al naar de kijken, werd je vrolijk. En nu maar afwachten.....



En ja hoor...wat bleek.... We wonnen de 1^{ste} prijs!!! Dinsdag 16 juni was het zover!!! De papa van Enola kwam samen met zijn helper Kris, de kneepjes van het meesterbloembinden uit de doeken doen. Iedere kleuter kreeg als basis een bloempotje gevuld met Polygonumstokken (geef maar eens in bij google afbeeldingen). Hier konden naar hartelust hartjes, veertjes, vlindertjes en nog veel meer bij aangebracht worden. Het was prachtig om te zien hoe papa Stef, Kris en de kleuters zichzelf gaven. De resultaten waren geweldig en volgens papa Stef is zijn toekomst verzekerd want er waren best wel meesterbloembinders in spé aanwezig. Weeral een geslaagde dag samen met mijn schatjes van patatjes. Dikke dankjewel!

Juf Marianne



Een woordje van de ouderraad

Nog eventjes en de grote vakantie kan beginnen...
Onze kleuters worden groot, wat gaat de tijd toch snel!
Wij, als ouderraad, kunnen terugblikken op een goed werkjaar.
Onze kienavond en onze familiedag (zie verder in dit blaadje) waren allebei zeer geslaagd. We mogen trots zijn op al de mensen die instonden voor het realiseren van deze activiteiten. Wij hopen ook volgend jaar te mogen rekenen op de hulp van vrijwilligers want zonder deze mensen kunnen wij onze activiteiten onmogelijk tot een goed einde brengen.
Jammer genoeg nemen we dit werkjaar afscheid van een aantal actieve leden. Hun kleuter gaat naar de "grote school" en verlaten onze groep.
Een welgemeende DANK-JE-WEL aan onze afscheidnemende leden. Wij wensen hun en al onze grootste kleuters heel veel succes toe in hun nieuwe "grote school"!
Maar vooraleer ze die grote stap zetten wensen we alle kleuters en hun ouders nog een deugddoende, toffe en zonnige vakantie toe!
Tot in september!
Ouderraad KS De Robbert

Bij deze willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze ouderraad een dikke pluim te geven en een welgemeende dankjewel te zeggen. Het is ongelooflijk met welk enthousiasme en gedrevenheid ze een heel schooljaar weer aan de slag gaan om voor onze kleuters iets extra's te kunnen doen. Zonder al deze vrijwilligers zou het veel langer duren vooraleer we zoveel kunnen realiseren, daar zijn we ons heel erg bewust.
Namens onze kleuters en het hele leerkrachtenteam.



Beestieval

Beestachtig goed, zo is het "Beestieval" dat de ouderraad op 7 juni organiseerde het best te omschrijven. Kinderen konden op een aangename en educatieve manier kennis maken met dieren en de natuur, maar natuurlijk zich ook uitleven op meer traditionele attracties als een springkussen of stormbaan, je laten omtoveren bij de schminkstand tot prinses, dino of poes en een stoere glittertattoo laten zetten. Voor het "beestachtige" gedeelte van deze dag zorgde de "uilenman". Bij hem kon groot en klein een uil op de arm nemen. Kinderen konden door te ruiken, zien, voelen en proeven mee op zoek gaan met het trollenmannetje naar de kleuren van de regenboog. Ook kon de hele familie naar hartenlust snoezelen met

dieren. Er kroop een reuze schildpad in de zandbak van de school en men kon egeltjes van klei knutselen. Maar er was meer op deze dag. Poppentheater "Paddenstoel" verzorgde een voorstelling. De koning was jarig maar alle cadeautjes wa-



ren verdwenen. Met de hulp van de kinderen en heel veel grapjes hebben ze toch kunnen vinden. Als afsluiter van deze mooie dag kon de familie

genieten van poffertjes of een frietje van de frietkraam. Namens de ouderraad willen we iedereen bedanken om er een geslaagde dag van te maken!



Beste Papa's, Mama's.

Wij, als ouderraad, zijn op zoek naar nieuwe leden.

Heeft u er zijn in om ons team te komen versterken en zo mee te helpen aan leuke activiteiten of misschien mee te denken aan nieuwe ideeën?

Twijfel dan niet langer en meldt u aan.

Misschien denkt u : "daar heb ik geen tijd voor". Wij komen gemiddeld 8 keer per jaar samen om te vergaderen en de rest werken wij aan o.a. de jaarlijkse kienavond, de familiedag en/of schoolfeest.

Interesse?? Meld het even bij mij (sandybokop@hotmail.com) en wie weet zien wij ons wel op onze eerste vergadering van het nieuwe schooljaar!

Gezocht:

Papa's, Mama's, opa's en oma's die het fijn vinden om te komen helpen bij activiteiten voor school.

U moet denken aan bv.:

- * Knutselen voor activiteiten (bv. een schoolfeest/familiedag/kerstmarkt)
- * Opbouwen en/of opruimen van een activiteit (bv. een schoolfeest/familiedag/ kienavond/kerstmarkt)
- * Helpen bij een activiteit (schoolfeest/familiefeest/kienavond/kerstmarkt)

Heeft u interesse: laat het aan de ouderraad OF de juf van uw kind/ kleinkind weten en wij kunnen "gebruik maken" van uw talent!

Groetjes Sandy Erkens-Bokop - ouderraad.



Afscheid 5-jarige kleuters

Onze 'oudste' kleuters zijn klaar om in september in het eerste leerjaar te starten.

Doorheen het schooljaar werden ze stilaan voorbereid om toch wel een grote stap in hun nog jonge leventje te zetten. Het zorgeloos spelend leren in de kleuterklas is nu gedaan maar er komen weer een heleboel nieuwe uitdagingen en kansen op hun pad.

Lieve kleuter,

Je kwam onze school binnen als een kleine ukkepek
nu ga je hier buiten, een stuk zekerder van je stuk.

Je hebt hier naar hartenlust kunnen spelen en leren
en nu mag je het in de lagere school gaan proberen.

Je bent er klaar voor, we laten je gaan
tijd om weer een beetje verder op eigen benen te staan.

Het ga je goed en je moet weten
dat we jou niet snel zullen vergeten!

Beste mama en papa,

Misschien neem je samen met je kleuter afscheid van onze kleuterschool,
misschien zien we je nog terug.

We hopen dat ook jullie met een goed gevoel
op de kleuterperiode kunnen terugkijken.

Je 'grote' kleuter wordt nu een 'kleine' leerling
in de lagere school.

Het wordt weer een beetje meer loslaten,
wat niet altijd gemakkelijk zal zijn.

Weet dat ze ook in de lagere school klaar
staan om, samen met jullie, je kind op de
best mogelijke manier te begeleiden.

We willen jullie bedanken voor de fijne samenwerking
en het vertrouwen.

Heidi Cox.



Wat is er aan de hand in viesvuilland?

Viesvuilland wordt mooiland.

De kleuters van juf Maartje en juf Marie-Josée leerden op een speelse manier afval sorteren. We maakten een afvalberg in onze klas en lieten de kleuters uitzoeken waar alles thuishoorde. Al snel verdween de afvalberg en kwam het afval terecht in de bijhorende afvalbakken.

Alles werd netjes gesorteerd: plastic, papier, groenafval, compost en restafval.

We brachten ook nog een bezoek aan de glascontainer waar alle kleuters zelf glas in mochten deponeren. Prinses Anke van Viesvuilland kwam ons haar verhaal vertellen. Samen met prinses Anke zorgden we ervoor dat Viesvuilland omgetoverd werd tot Mooiland. Het was een fijn avontuur langs bossen, stenen en nog meer hindernissen. We zorgden ervoor dat de afvalberg verdween. Prinses Anke was héél blij met onze hulp. Haar land werd terug mooi!

We kregen van haar de boodschap om alle afval goed te sorteren en zeker niet zomaar alles op de grond te gooien. We gaan haar boodschap zeker volgen!

Juf Marie-Josée.



Voorleesouders



We doen al vele jaren beroep op ouders en grootouders die wekelijks op een vast moment in een klas komen voorlezen aan een klein groepje kleuters.

Het prentenboek wordt op voorhand door de klasjuf bezorgd zodat de voorleesouders dit thuis op voorhand kunnen inkijken.

De voorleesouder blijft het hele schooljaar in dezelfde klas zodat er een fijne band ontstaat tussen voorleesouder, kleuter en klasjuf.

Elk jaar zijn er voorleesouders die om de één of andere reden stoppen met voorlezen in de klas.

Daarom dat we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers.

Lijkt het jou wat om dit volgend schooljaar ook te doen?

Laat dan snel iets weten zodat we jou in september kunnen contacteren.

We komen met de hele groep in september samen om afspraken te maken en het voorlezen zelf start dan de eerste week van oktober.

Computerles met meester Toon

De kleuters kennen meester Toon omdat hij soms in de klas komt om bv. een computer te herstellen.

Nu mochten ze naar de grote computerklas in de lagere school waar meester Toon samen met leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar de kleuters 'computerles' gaf.

De leerlingen van het zesde leerjaar waren meteen enthousiast want zij wisten nog van vorig schooljaar hoe leuk dat was.

Er hing een gezellige maar bedrijvige sfeer in de computerklas.

Elke leerling begeleidde een kleuter aan de computer en daar hadden ze hun handen mee vol.

Sommige kleuters wisten al heel goed wat ze wilden en wat niet en durfden ook al wel eens iets nieuws uit te proberen waarbij ze toch wel wat hulp konden gebruiken.

De kleuters van juf Daisy waren in eerste instantie onder de indruk en zaten vol spanning te wachten achter de computer.

Er was heel wat waaruit de kleuters konden kiezen: tekenen, kleuren, leren tellen, bubbels prikken, muziek maken, memory,... voor elk wat wils!

Ook de kleuters van juf Marianne vonden hun gading wel:

Miel, Amelia en Tyan gingen spoken verjagen met letters; spannend want als je niet snel genoeg bent, vangt het spookje jou.

Tijn was in een gekke bui en maakte allemaal grappige, vreemde mannetjes. Zijn lol kon niet op.

Esther en Inya gingen dan weer liever (letterlijk) brokken lijmen; ze puzzelden de scherven van een vaas weer keurig in elkaar.

Maria en Julietta hadden nog iets gevonden van sinterklaas en gingen met de pieten over de daken fietsen.

Floor had een leuk spelletje ontdekt waarbij je muziek kon maken. Ze gaf een hele show, compleet met coole zonnebrillen en hippe dansmoves.

Bij de klas van juf Els waren er ook verschillende interesses te bespeuren:

Yara speelde liedjes na op een xylofoon;

Thibeau en Mathias leken wel bouwvakkers, zo goed konden ze met de kraan rijden.

Luana, Dounia, Rosalie en Noor hielden van mode want ze kleedden Dora in de allermooiste outfits.



Noa ging terug naar de winter waar ze spelletjes speelde met ijs en sneeuwvlokken.

Yenthe droomt al van de vakantie; ze had een spel uitgekozen waar ze op een onbewoond eiland terecht was gekomen.

En dan waren er ook nog creatieve kleuters zoals Kaat en Rihane die mooie prenten inkleurden en vrolijke regenbogen in elkaar knutselden.

Na de les volgde een welverdiend applaus voor meester Toon en zijn leerlingen.

De kleuters gingen met een ervaring rijker en een tevreden gevoel weer terug naar hun klas.

Juf Caroline

Overgangsgesprekken tussen leerkrachten

In de maand juni vulden de klasleerkrachten van alle kleuters een standaard formulier in met daarop kort en bondig zinvolle informatie betreffende de kleuter. Tijdens de overgangsgesprekken, die plaatsvinden eind augustus, bespreekt de klasjuf van nu, al dan niet met de aanwezigheid van juf Jeanne onze zorgcoördinator, deze informatie met de nieuwe klasjuf. Op die manier, en met het inkijken van de informatie uit ons kindvolgsysteem, kan de nieuwe juf vlot starten en is zij zeker op de hoogte van belangrijke info. Ook tussen de juffen van de 5-jarigen en leerkrachten van het eerste leerjaar zullen deze overgangsgesprekken plaatsvinden.

Oproep

Na de laatste turnles kregen de kleuters hun turnzak mee naar huis. Misschien zitten daar pantoffels in die in september te klein gaan zijn?

Wanneer je deze niet meer nodig hebt, passen ze wellicht wel aan een andere voet van een kleuter die geen



turnpantoffels heeft. Ze worden dan bewaard in de turnzaal voor wie ze kan gebruiken.

Facultatieve verlofdagen schooljaar 2015-2016

Vrijdag 2 oktober 2015: pedagogische studiedag
Woensdag 27 januari 2016: pedagogische studiedag
Vrijdag 4 maart 2016: lokale verlofdag
Maandag 2 mei 2016: lokale verlofdag

Een volledig overzicht van de schoolvrije dagen van volgend schooljaar ontvangt u in september



Schoolrekening

We willen u vriendelijk vragen de betalingstermijn van 3 weken te respecteren voor de factuur van de maanden mei en juni.

Elk jaar in september stellen we vast dat sommige ouders dit vergeten in de drukte van de vakantieperiode vandaar dat we hier uw aandacht voor willen vragen.



Openingsuren secretariaat

Het secretariaat is geopend tot en met vrijdag 3 juli en vanaf maandag 24 augustus in de voormiddag.

Voor dringende zaken kan u tijdens de vakantie de directie steeds bereiken via het contactformulier op de website.



DE SCHOOL ALS TENT VAN SAMENKOMST

*Hoe geven wij aan onze school
het karakter van een tent?
Aan welke tent vertrouwen ouders hun kinderen toe
om hen te helpen in de opvoeding,
om hen te helpen bij het leren uitvliegen
van hun kroost?*

Is onze school:

- een plaats die voldoende beschutting biedt,
maar toch ook, zoals een tentdoek,
volop contact met de geluiden
uit de buitenwereld toelaat?

- een voederhuisje voor het leven
waar men een tijd verblijft
om te groeien en aan te sterken
en dan uitvliegt?

- een uitvalsbasis voor exploratie
van het tentdak
dat de hele wereld ompant?

- een ontdekkingsreis naar het ervaren van de
aarde als een woning die zorg behoeft?

- een leerweg om het lichaam te beleven
als een kostbare en te respecteren
maar ook voorlopige verblijfplaats?

-een plaats voor persoonlijke ontmoeting
met jezelf,
met elkaar
en met God?

Hoe stimuleren wij in onze school de zin
om de beschutting van de tent te verlaten,
om ze op te breken en verder te trekken,
om de basishoudingen en de vaardigheden
van de mens in te oefenen,
in zijn hoedanigheid van nomade doorheen het leven,
om nieuwe horizonten te ontdekken,
onderweg naar elders,
naar God weet waar?

Juf Katelijn



KLEUR MIJ!

