

De Robbie



Na de start van het nieuwe jaar,
is alweer de lente daar.
Wakker wordend uit de grauwe wazigheid,
Schijnt de zon en is het zomertijd.
Soms valt het tegen,
En valt er zware regen.
De regenbuien zijn juist goed,
Omdat alles groeien moet.
Mensen doorbreken de winter-sleur,
En zoeken vertier buiten de deur.
Een terras, een beetje cultuur,
Of een wandeling in de natuur.
Wat is het toch aanlokkelijk buiten,
het weer is zacht en de vogels fluiten.
De bomen beginnen groen te kleuren,
en overal zijn de lente-geuren.

GENIET VAN DE LENTE



Alle info op
www.derobbertkleuter.be



Men zegge het voort...

“Maak kennis met onze kleuterschool”

Nu nog een peuter, vanaf volgend schooljaar op weg naar kleuter. Een volgende stap voor uw jonge kind. Wij willen u uitnodigen op onze kennismakingsavond.

Kleuterschool De Robbert
Wal 14 /Vloedstraat 15
3930 Hamont
011/44.58.10
directie@derobbertkleuter.be
*Locatie: Wal 14
maandag 5 mei 20.00 uur*



Tijdens deze avond is er een mogelijkheid om uw kind in te schrijven. Wanneer u dit wenst gelieve dan uw trouwboekje of geboorteakte + SIS kaart mee te brengen. Indien dit voor u niet past kan er steeds op andere tijdstippen ingeschreven worden, gelieve op voorhand een afspraak te maken.

Ziekenhuisbezoek

De 5 jarige kleuters gingen op bezoek in het Maria ziekenhuis in Overpelt. De hele voormiddag gingen ze op verkenning op verschillende plaatsen in het ziekenhuis. Op de kinderafdeling moesten ze de verschillende dierenpoten op de grond volgen die hen bv. naar de verpleegster of speelkamer bracht. Het is hen ook opgevallen dat er naast de deur van de kamers allemaal afbeeldingen van dieren hangen: “Zo kunnen de kinderen die daar liggen hun kamer gemakkelijk terugvinden”. Sommige kleuters ‘kennen’ het ziekenhuis al omdat ze er ooit gelegen hebben, voor anderen gaat er een hele nieuwe wereld open. De kleuters van juf Christa vertelden het volgende:

Eva: “Ik mocht met mijn arm in het gips maar dat was maar voor nep.”

Jarne: “Ze hadden laten zien hoe ze een foto van Eva haar arm maakten en Liv mocht op het knopje drukken.” “Ik had een meneer naar buiten zien wandelen met een stok en daar zat een zakje aan.”

Kaat: "We mochten onze knuffels meebrengen maar er was geen tijd meer om deze te verzorgen en nu gaan we dat vandaag in de klas doen."

Janneke: "Ik moest op een plaat gaan liggen om een foto te maken en het kriebelde toen die plaat omhoog ging."

Daimy: "We mochten ook zelf dokter en verpleegster zijn, ik was een dokter en had een kroontje op met een geel bolletje."



Luka: "Ik vond het raar dat we de hele tijd op en neer moesten met de lift; naar 0, dan naar 1 en naar -1 en weer naar 0..."

Sirin: "Het leukste vond ik dat we eventjes mochten eten want we hadden lang moeten wachten."

MOS

De vogels fluiten, de bloesems komen uit, de eerste vlindertjes fladderen al vrolijk rond. Groene vingers beginnen te kriebelen.....
LEVE DE LENTE!

Ook in onze school voelen we de kriebels en hebben we oog voor de veranderingen die we zien in de natuur. Samen met onze kleuters nemen we de schoolmoestuin onder handen en dit onder het waakzame oog van onze klusjes- en tuinman Fons. Planten van ajuinbollen, zaaien van wortelen , radijsjes, courgette en pompoen,....



Vol spanning wachten we nu af wie als eerste zijn kopje boven de grond uitsteekt. We kunnen niet wachten om al deze lekkerrijen te zien groeien , te oogsten en ook te proeven.

Hopelijk groeien de zonnebloempitjes die jullie maandag mee naar huis kregen ook uit tot prachtige, grote zonnebloemen.

Het MOS team

Sportdag

Op dinsdag 18 en woensdag 19 maart gingen we met onze kleuters naar de grote sporthal om te sporten met bekende dierenfiguren.



Op alle vlakken werden verschillende vaardigheden geoefend. Hun 'forsballen' hadden ze nodig om te kunnen hangen aan de staart van Kaa de Slang (touwen) en aan de takken van de bomen (sportraam) bij Boots het Aapje. Voor de opdrachten bij Musti, Nemo en Mickey Mouse moesten ze beroep doen op hun behendigheid.



Bij Dribbel en Teigetje verschenen er prachtige bouwwerken. Evenwicht bewaren bij de smalle, verhoogde stapstenen was een hele opgave om de was op te hangen bij Donald Duck. Zelfs Lollifant had heel veel werk om alle ballen die naar hem gegooid werden weer terug te blazen. Ook Kamiel had moeite om al de ballen uit zijn goal te houden. Bobo probeerde met zijn grote broek de ballen op te vangen.



Bij Bambi en Kung Fu Panda konden de kleuters hun springkracht tonen en bij Poeh Beer moesten ze dan weer heel snel zijn. Het werd een voormiddag

waar iedereen van genoten heeft. Al die rode, bezwete, stralende maar vermoeide gezichtjes waren het bewijs van een geslaagde sportdag, mede dankzij de hulp van leerlingen van het vijfde leerjaar.

Juf Anita (turnjuf)

Theater

Voor de jongste kleuters stond op dinsdag 25 maart of woensdag 26 maart de voorstelling 'De poppendokter' gepland in de Posthoorn.

De kleuters gingen per klas of maximum 2 klasjes naar de voorstelling zodat ze alles vanop de eerste rij konden meevolgen en



beleven. De betrokkenheid was dan ook groot. Ze maakten kennis met een poppendokter. Zijn huis stond vol mooie poppen, teddyberen en andere knuffels. Hij zingt liedjes en haalt telkens kleuters uit het publiek die mogen helpen met het verzorgen of maken van de poppen. Hij leerde de kleuters dat er veel manieren zijn om je knuffel beter te maken. De kleuters werden ook actief bij het theater betrokken zodat het een mooie voorstelling was.

De oudste kleuters gingen op donderdag 27 maart naar Achel waar in een echte circustent Clown Vermicelli hen stond op te wachten.

Vooraleer ze naar binnen mochten, klom hij op het dak van zijn circustent om op zijn trompet te spelen. Het zou geen clown zijn als hij niet bijna van het dak zou zijn gevallen. Dit tot grote hilariteit van de kleuters. Hun nieuwsgierigheid en enthousiasme was gewekt. In de tent volgden de verschillende grapjes elkaar op. Er werd gegoocheld, gejongleerd, muziek gemaakt en nog veel meer. Vooral de act waarbij de clown handenstand deed boven op een stoel op zijn toverkoffer en het dansen op een touw vonden de kleuters heel spannend. Er waren er zelfs die niet durfden te kijken. De kleuters zongen het liedje mee: 'hey, jabbedabbedoe, met ons is alles goe'. Wanneer de clown een act

wilde doen zei hij steeds tegen de kleuters: "morgen", waarop de kleuters volmondig: "Nee!" riepen. Dan zei hij: "Straks" en volgde weer een "Neeeee". En als hij dan vroeg: "Nu?" Riepen de kleuters luidkeels: "Jaaaaaaa!" Het was een prachtige voorstelling, de kleuters hebben er enorm van genoten. Dank je wel aan alle ouders die instonden voor het vervoer heen en terug. We hadden heel wat auto's nodig maar het is uiteindelijk allemaal gelukt.



Poppenspel voorleesouders

Op donderdag 3 april in de voormiddag spelen onze voorleesouders voor de oudste kleuters het poppenspel: Isabella in Luilekkerland.

Een korte samenvatting van het verhaal: Prinses Isabella en haar knecht Carlo zijn in Luilekkerland. Carlo vindt het maar

niks want hij heeft gehoord dat het er gevaarlijk is. Maar Isabella wil er kost wat kost toch naar toe want daar hebben ze een snoepjesboom en zij vindt snoepjes heel lekker. In Luilekkerland is een heks de baas en zij betovert iedereen die van de snoepjesboom eet. Zo worden Isabella en Carlo ook betovert maar met de hulp van de kleuters komt alles misschien nog goed...



Kleuteruitspraken

Maico (juf Ine) vraagt: "Juf, moet ik ook een andere *pammer* aan?"

Juf Marianne zegt tegen Oumar: "Wat ben je toch druk vandaag" waarop Marwan antwoordt: "Ja, hij heeft ook *vlammetjes* gegeten."



Kleuteraantallen

Op dit moment telt onze kleuterschool 265 kleuters. Na de paasvakantie, op dinsdag 22 april, zullen er bij juf Ine 4 kleuters starten en bij juf Inge en Katelijn in de wijkschool zijn dat er 3. Ook in de klas van juf Daisy start een nieuw vriendje na de paasvakantie.

Welkom aan al deze nieuwe snoetjes. We hopen dat ze zich vlug thuis voelen in de klas en op onze school.

Na Hemelvaart (maandag 2 juni) is er het laatste instapmoment van dit schooljaar.

Komende activiteiten

Regenboogpad voor de kleuters van juf Heidi W en juf Jenny/
Els :

24 en 25 april

Infoavond nieuwe kleuters : maandag 5 mei

Autoluwe schooldag: woensdag 7 mei

Moederdag: zondag 11 mei

Kijkuurtje instappers na Hemelvaart: maandag 26 mei

Vaderdag: zondag 8 juni

LET OP: vrije dagen 3^e trimester

Maandag 21 april (paasmaandag)

Donderdag 1 mei (dag van de arbeid)

Vrijdag 2 mei (brugdag)

Donderdag 29 mei (Onze Lieve Heer Hemelvaart)

Vrijdag 30 mei (brugdag)

Maandag 9 juni (pinkstermaandag)

Vrijdag 27 juni laatste schooldag tot 12u

Schoolreis 5 jarigen

Net zoals vorig jaar gaan onze oudste kleuters met de bus op schoolreis naar 'De Hooiberg' in Bladel. Op de infoavond in september kondigden wij reeds aan dat hiervoor documenten nodig zijn omdat dit in het buitenland is. Om er zeker van te zijn dat alle kleuters mee kunnen gaan, zetten wij dit tijdig als herinnering in deze nieuwsbrief.

Om mee te gaan op schoolreis moet de kleuter volgende documenten bij hebben:

Belgische nationaliteit: KIDS-

ID **en** toestemmingsformulier verkrijgbaar op het stadhuis, dienst bevolking (waarbij je als ouder de toestemming geeft dat je kleuter met de school mee naar het buitenland mag)

Nederlandse of andere nationaliteit en woonachtig in België: Nederlands of ander paspoort **en** toestemmingsformulier verkrijgbaar op het stadhuis, dienst bevolking (waarbij je als ouder de toestemming geeft dat je kleuter met de school mee naar het buitenland mag)

Woonachtig in Nederland: Nederlands paspoort. Kleuters die deze documenten niet hebben op de dag van de schoolreis (20 juni), kunnen we niet mee laten vertrekken. Voor hen zal er die dag een ander alternatief gezocht worden. Omwille van de verzekering moeten we hier heel streng in zijn want als er iets gebeurt (zeg nooit nooit) is de school verantwoordelijk en dat risico willen we niet nemen.

Oproep videorecorder

Wij hebben op onze kleuterschool nog heel wat videobanden met mooie verhalen die af en toe gekeken worden. Omdat onze videorecorders stilaan aan het verslijten zijn en een nieuwe nog moeilijk te krijgen is, zijn we op zoek naar mensen die hun (nog goed bruikbaar) toestel misschien al op zolder gezet hebben wegens aankoop van modernere apparatuur.

Wij zouden er heel blij mee zijn. Dank je wel!





Schoolfeest

Om de 3 jaar organiseren wij een groot schoolfeest. Ons vorige schoolfeest 'Wiebe wil geen afval' dateert van 2011 dus dit jaar willen we graag voor jullie en de grootouders een mooi optreden brengen in de Posthoorn. De uitnodigingen ontvang je in de maand mei. Misschien nu al vast de volgende data noteren: Vrijdag 13 juni: optreden voor de grootouders in de voormiddag met de mogelijkheid om in te schrijven voor een grote picknick tussen de middag.

Zondag 15 juni: optreden voor de ouders in de namiddag met nadien allerhande randanimatie op het schoolplein.

Spaaractie vastenproject

Tijdens deze vastenperiode spaarden wij met z'n allen voor het project van de MediClowns. De kleuters konden thuis allemaal kleine taakjes doen om zo een wat centjes te verdienen. Elke dag zagen we de spaarpotten in de klassen weer groeien. De juffen hadden heel wat werk om al die centjes te tellen maar vele kleintjes maken 1 groot. We hopen vrijdag 4 april een mooi bedrag aan de afvaardiging van de MediClowns te kunnen overhandigen. Het totaalbedrag zullen we kenbaar maken via de website.



Indien we 1000€ bij elkaar hebben, zal er een MediClown een bezoekje brengen aan onze school. Om de spaarpot extra aan te vullen organiseerden de juffen van de wijkschool een clowntjesdag. De kleuters mochten verkleed als clown naar school komen waar enkele bereidwillige mama's klaarstonden om al deze snoetjes in de verf te zetten. Monique, een mama van de wijkschool, maakte van elke kleuter een mooie foto die door de ouders aangekocht kon worden. Het werd een groot succes! Dank je wel aan iedereen die op de één of andere manier zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan het welslagen van onze spaaractie voor dit goede doel.



Tijn, een kleuter van juf Jenny en juf Els heeft in het ziekenhuis al kennis kunnen maken met de Mediclowns. Zijn mama stuurde ons de volgende foto door:



Wij wensen Tijn een spoedig herstel toe en hopen hem weer vlug terug te zien op onze school.

Schoolfoto's

Om de 2 jaar komt de schoolfotograaf langs voor het maken van individuele foto's van onze kleuters. Ook



de klasfoto's zullen die dag gemaakt worden. Dit alles gaat door op donderdag 8 mei. De foto's worden nadien mee naar huis gegeven zodat u deze op het gemak kan bekijken en geheel vrijblijvend kan beslissen of en welke foto's u graag wilt kopen. Na de paasvakantie hoort u hier nog meer van.

Kom op tegen kanker

Op vraag van de werkgroep van Hamont-Achel graag jullie aandacht voor de kindermarkt ten voordele van Kom op tegen Kanker.

2005



2014

KINDERMARKT

Hoi jongens en meisjes !

Hebben jullie nog oud speelgoed of speelgoed waar je niet mee speelt ?

Je kan je speelgoed verkopen op de kindermarkt en zo kan je met de centjes iets nieuws kopen of sparen. Tof hé!

Waar ? zaal de Posthoorn, Groenstraat 6, Hamont

Wanneer ? 3 + 4 mei 2014 van 9.00h tot 16.00h

Hoe ? Vraag je mama/papa om in te schrijven per mail :

***rina.theuwen@telenet.be, of tel. 011/621177
of 0479208569***

het is **GRATIS**, plaatsen zijn beperkt !

Zelf meenemen : een laken om je speelgoed op uit te stallen,
stoeltjes: voor jezelf/mama/papa

Goede doel weekend t.v.v. Kom op tegen Kanker met Rommelmarkt,

gezellige kindersanimatie, workshop kleien, 13

glittertattoo's, kindergrime, springkasteel, goede doel café enz.

.... !

Groetjes tot dan !

werkgroep Hamont-Achel KOTK

Berichtje van de ouderraad,



Er waren maar vier weken tussen de krokus- en paasvakantie en toch is er weer van alles gebeurd binnen de ouderraad van kleuterschool De Robbert.

Op vrijdag 21 maart was de jaarlijkse kienavond. Het was een gezellige avond waar tal van prijzen de deur uit gingen. Op maandag 31 maart is de infoavond door gegaan. Het thema was "EHBO bij jonge kinderen". De gastsprekers Bert en Hananja, beide artsen in opleiding, hebben er een interessante avond van gemaakt. We hebben het natuurlijk gehad over hoe je eerste hulp bij kinderen moet toepassen. Maar ook het verzorgen van kleine en grote wonden is aan bod gekomen. En hoe je moet omgaan met besmettelijke ziektes zoals waterpokken en zelfs de

behandeling van luizen kwam aan bod. U hoort het al, zeer concrete situaties uit het leven gegrepen. De vragen van ouders bleven dan ook niet achterwege. Ik denk dat wij kunnen besluiten dat alle aanwezigen een gezellige en leerrijke avond hebben gehad.

Met de paasvakantie voor de deur wil ik jullie vanwege de ouderraad een welverdiende vakantie toewensen. Hopelijk houdt het mooie weer nog even aan.

Tot de volgende Robbie!

Sarah Verhees (lid van de ouderraad)



Kleur mij

