

De Robbie



De herfst is weer in het land. We hebben al kunnen genieten van mooi nazomerweer maar ook van de typische regenbuien en windvlagen. Hierdoor moest er soms een alternatief voor de herfstwandeling gezocht worden of werd deze uitgesteld naar een andere dag. Maar alle kleuters zijn uiteindelijk op herfstwandeling kunnen gaan, de oudste kleuters gingen op paddenstoelenwandeling met een gids van Isis, er kwamen allerlei dieren op school,

De vele foto's op de website geven u een beeld van wat er allemaal op onze school en in de klassen te beleven viel.

Nu is het tijd om een weekje uit te blazen, te genieten van de herfstvakantie. Hopelijk met mooi weer zodat de kleuters nog veel buiten kunnen spelen want het uur wordt verzet en de dagen worden weer korter, het mooie weer schaarser,

Op maandag 4 november vliegen we er weer in, samen met onze nieuwe instappertjes. In de wijkschool bij juf Katelijn en juf Inge zullen er 6 nieuwe kleuters starten en juf Josee in het centrum mag 7 nieuwe kleuters verwelkomen.

We wensen jullie een fijne herfstvakantie toe.

Heidi Cox



Alle info op
www.derobbertkleuter.be



SCHRIJFDANS, nu ook geïntegreerd in de turnles en de zorgwerking.

Vorig schooljaar volgden de turnjuf Anita samen met zorgcoördinator juf Jeanne een bijscholing met als onderwerp: Schrijfmotorische vaardigheden in de bewegingsklas.

Beide leerkrachten waren zeer enthousiast over de kennismaking/opfrissing van Schrijfdans en werkten een plan uit om vanaf dit schooljaar Schrijfdans extra te integreren in onze schoolwerking. In de maand oktober werd de eerste activiteit aangebracht, dit tijdens een turnles, gecombineerd met zorgwerking.

Al snel kwamen er vragen van ouders naar de inhoud van schrijfdans waar hun kleuter enthousiast over vertelde. Meer info hierover vindt u verder in dit artikel. Wanneer u de foto's bekijkt op onze website kan u zich een beeld vormen van hoe schrijfdans er in de praktijk kan uitzien.

Schrijfdans is een programma, dat kinderen "leert schrijven" vanuit hun natuurlijke bewegingen, met hun eigen zwier en zwaai. Met allerlei materialen zoals, lijm, scheerschuim, badschuim, verf, wascokrijtjes, krijt, stiften, etc ervaren kinderen hoe ze op een plezierige manier schrijfmotorische vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Schrijven, schrijftekenen of - voor de allerjongsten - schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of turnlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier.

Het is geschikt voor alle kinderen van 2,5 t/m 12 jaar, ongeacht hun motorische vaardigheden of verstandelijke vermogens.

Schrijfdans laat kinderen voordat ze, om een voorbeeld te noemen, de letter o gaan schrijven, die o eerst goed voelen, horen en ervaren. De bewegingen worden daarom eerst geoefend in het groot en in de lucht. Pas daarna gaan we schrijbelen, schrijftekenen, en schrijven, waarbij dezelfde schrijfbewegingen die eerst in de lucht werden uitgevoerd hun spoor kunnen achterlaten op bord of papier of op een ander schrijfpervlak. Het schrijf bewegen op muziek zorgt ervoor dat die o rond kan worden en kan blijven, zodat je hem op den duur ook kleiner kan maken, zonder inzet van je wil of prestatiedrang, dus zonder de vorm te force-

ren of te hard op je schrijfinstrument te drukken. Dan pas schrijf je de o gewoon lekker rond en gezond en is het jouw persoonlijke o geworden!

Bij deze activiteiten schrijven we ook met de armen in de lucht of met de handen in een laagje scheerschuim. En wát we 'schrijven' hoeven niet per se letters te zijn. Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters toe zijn.

Bij het leren schrijven willen we de speelsheid en het ongedwongene van het schrijbelen en het schrijftekenen bewaren. De cijfers en letters komen op een gegeven moment als vanzelf uit het schrijftekenen tevoorschijn. Creativiteit en zelfvertrouwen ontplooiën hierbij snel.

Schrijfdans beoogt tevens een verbetering van algehele lichamelijk en geestelijke conditie en uitblijven van frustraties en krampachtigheid bij het uiteindelijke schrijfproces.

Juf Jeanne en juf Anita



Thema paddenstoelen in de klas van juf Heidi Hoeben (wijkschool)

Vanaf maandag 7 oktober stond er in de klas een grote bak met champignonmest. De kleuters wisten echter niet wat het was en mochten volop raden wat het zou kunnen zijn. Enkele kleuters dachten dat het een kei was, of gedroogd gras, of hondenkak, of paardenkak, of mos, of mest, of iets waar een plantje uit groeit,.... De kleuters mochten eraan ruiken, het rook gelukkig niet vies, en bestudeerden het met vergrootglazen. Elke dag keken ze of onze bak met inhoud was veranderd en ja, na twee dagen zagen ze witte bolletjes en al snel hadden ze door dat het paddenstoelen waren.

Vrijdag 11 oktober gingen we met gids John, van Natuur- en Milieuvereniging Isis, op paddenstoelentocht bij de Bever. Wat een belevenis en wat stonden er veel paddenstoelen in het bos. We leerden wat de hoed, steel, ring en beurs van een paddenstoel waren en gingen met spiegeltjes op zoek naar de plaatjes of buisjes van een paddenstoel.

Op maandag 14 oktober bakten we onze bruine en witte champignons in een pan en smulden we van een heerlijk herfstomeletje. Toch heerlijk om te zien hoe die kapoenen kunnen smikkelen en smullen, ook al dachten de meesten eerst dat ze het niet zouden lusten!

Juf Heidi Hoeben





Op herfstwandeling met de kleuters van juf Daisy

Dat we het weer niet voor het kiezen hebben, hebben we gemerkt. Toen de kleuters 's morgens op school aankwamen, was het nog droog en leek het erop dat de herfstwandeling bij de fit-o-meter kon doorgaan.

Maar toen we wilden vertrekken, was het plots flink aan het regenen en moesten we beslissen wat we gingen doen. Uiteindelijk hebben we tegen de bereidwillige chauffeurs die stonden te wachten gezegd dat we niet zouden vertrekken. Na een tijdje klaarde het op en zijn we er toch nog op uitgetrokken naar het stadspark. De kleuters hebben volop herfstmateriaal verzameld, door de blaadjes gelopen, gekeken, geluisterd,...

Onderweg kwamen we ook een rode paddenstoel met witte stippen tegen en hebben we het liedje 'op een grote paddenstoel' gezongen. Jammer genoeg kwam kabouter Spillebeen niet tevoorschijn. Op deze manier hebben de kleuters toch een fijne herfstwandeling gehad.

Juf Daisy



Op een grote paddenstoel rood met witte stippen,



zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen.



Kraks zei toen de paddenstoel met een diepe zucht.



Allebei de beentjes hoepla in de lucht!



MOS

Op dinsdag 15 oktober trokken juf Anita en juf Heidi Hoeben met de trein naar Vilvoorde. Daar werd het derde MOS-logo uitgereikt door minister Joke Schauvliege. We hebben het derde logo verdiend op basis van ons sterk uitgewerkt actieplan rond mobiliteit (zie vorige Robbie). De voorgaande jaren werkten we rond het thema natuur en afval en met mobiliteit behaalden wij het derde MOS-logo. De werkgroep gaat nu bekijken of en op welke manier we voor onze groene vlag kunnen gaan. De groene vlag staat voor continuïteit en hiermee ga je een engagement aan dat je als school een MOS-school wil blijven.



Eetdag

Op zondag 20 oktober ging onze jaarlijkse eetdag door in het Michielshof in Achel. Bij het klaarzetten van de zaal en het voorbereidend werk in de keuken konden we rekenen op talrijke ouders waardoor alles vlot en snel klaar stond; dank je wel daarvoor!

Vanaf 11.30 u verwelkomden we de eerste gasten in ons herfstrestaurant'. Ons restaurant zat goed vol, onze gasten waren tevreden en we kregen ook veel positieve reacties over de nieuwe zaal.

We kunnen dus zeggen dat we een geslaagde eetdag achter de rug hebben en willen iedereen bedanken die onze school op deze manier gesteund heeft. Zoals vermeld op de uitnodiging zal de opbrengst besteed worden aan nieuwe computerschermen in de klassen.



Kleuteruitspraken

Het was 's morgens een beetje mistig buiten en Dylan (juf Marianne) komt op de speelplaats tegen juf Josee vertellen: " 't is stofweer vandaag".

Marwan (juf Marianne) vertelde over de 'spoelvrieten' van de slak.

De juf zet een spelletje op op de computer en Rik (juf Daisy) zegt: "Die hebben wij thuis ook op de tevelitie".

Enola (juf Heidi W) zegt tijdens het tekenen tegen haar vriendinnetjes: "mijn mama heeft een nieuwe winterjas gekocht en ik vind het eigenlijk geen mooie, want het is een kaki groene".



Middagtoezicht in de wijkschool

De groep kleuters die in de wijkschool blijven eten wordt steeds groter. Vooral op dinsdag en donderdag is het druk in de eetklas en heeft Annemie haar handen meer dan vol. Doordat we in september met een derde klasje gestart zijn, hebben we nu geen aparte eetklas meer. De kleuters eten nu in de klas en de ruimte daar is soms te klein als de groep groot is. Daarom krijgt Annemie nu op dinsdag en donderdag ondersteuning van Myriam Kwanten zodat de groepen opgesplitst kunnen worden en het overblijven op een aangename manier kan blijven verlopen.

Luizen op school

Hoofdluizen zijn vervelende beestjes, die hevige jeuk kunnen veroorzaken. Een hoofdluis is een klein insect met 6 poten en grijswit tot bruin van kleur. Ze zitten bij voorkeur op warme, vochtige en donkere plaatsen tussen de haren. Hoofdluizen komen zeer frequent voor. Iedereen kan luizen krijgen. Een besmetting met hoofdluizen heeft niks met hygiëne te maken: luizen hebben geen voorkeur voor slecht gewassen haar.

Een hoofdluis kan alleen kruipen, ze kan niet vliegen of springen.

Ze verplaatsen zich vooral van het ene hoofd naar het andere door direct hoofdcontact. Ze kunnen ook overgedragen worden door het gemeenschappelijk gebruik van bv hoofddeksels, knuffels,...

Zodra je hoofdluizen vaststelt, is het belangrijk om onmiddellijk een behandeling te starten en erover te praten (= melden op school en ook bij de opvang als je kind daar naartoe gaat). Op die manier vermijd je dat de luizen zich verder kunnen verspreiden. Wanneer er in een klas luizen gesignaleerd worden, wordt er diezelfde dag door de school een brief meegegeven aan alle kleuters van die klas. In deze brief staat wat je als ouder moet doen. Ook worden in de klas tijdelijk hoofddeksels en verkleedkleden in de poppenhoek even opgeruimd. Indien iedereen dit consequent toepast, is de klas ook weer snel luizenvrij.



Wanneer we merken dat het probleem in de klas moeilijk opgelost geraakt, vragen we hulp van de verpleegster van het CLB die dit dan samen met ons verder opvolgt.

Vormingen in het team

(oktober-december)

Inspiratiedag KHLim: juf Marie-Josée, juf Heidi H. en juf Marianne

Collegiale consultatie bewegingsopvoeding: juf Anita

Basisopleiding nijverheidshelper (E.H.B.O.): juf Anita

Opfrissingscursus nijverheidshelper: juf Marie-Josée, juf Heidi H., juf Daisy en juf Rina

Taalpret met peuters: juf Josee

Evacuatieoefening

Een aantal keer per schooljaar houden wij een evacuatieoefening.

Deze wordt voorbereid door onze preventieadviseur. Vrijdag 4 oktober ging de eerste oefening door. Er werd een situatie in scene gezet en dan treed het evacuatieplan in werking. Ook de stagiaires en schilouders die op dat moment op school waren werden er in betrokken en een politie-agent volgde de oefening. Soms wordt ook de brandweer hierbij betrokken. Binnen onze school hebben een aantal leerkrachten een specifieke taak. Door dit regelmatig te oefenen blijft iedereen alert, wordt het evacueren een routine en zijn we ook goed voorbereid indien het zich ooit moest voordoen.

pictogram van onze evacuatieplaats



Naar de boerderij met de kleuters van juf Marie-Josée uit de wijkschool.

We mochten met ons klasje een bezoekje brengen op de boerderij van Boer Bert Boonen in Achel. Dat was een avontuur zeg. De boer en zijn hond stonden ons aan de stallen al op te wachten. De hond Selsa mocht wel niet meelopen met ons dat vond ze wel jammer en liet dat luidkeels

horen. Er waren ook vele, vele poesjes op het erf. Overal waar we kwamen stond er wel ergens een poesje op de uitkijk.

Tijd om de koeienstallen met héél véél koeien te bekijken. Sommige kleuters waren meteen vertrouwd, anderen bekeken alles vanop afstand.



De robot in de stal trok ook wel onze aandacht: hij poetst de stal. De boer liet ons de melkstal zien en verse melk proeven. We weten nu ook allemaal dat een koe héél groot is, in de stal een plek heeft om te slapen ("bed" zo zegt de boer) en ze een uier waar melk uitkomt. Dit liet boer Bert ons zien, hij molk een

koe. Daarna gingen we allemaal naar de stal met kalfjes. Deze kregen speciale snoepjes, de kleuters hielpen met uitdelen. Enkele kalfjes kregen nog een fles melk en sommige kleuters mochten boer Bert helpen om de kalfjes te laten drinken. Ondertussen kwamen ook de poesjes van de melk proeven. Er stond ook een kleine tractor in de stal. Iedereen mocht er even op zitten. Dan was het tijd om I en A, de twee ezels, eten te geven. De kippen en geitjes mochten we ook brood geven. Voor het tijd was om naar huis te gaan kregen we ook nog allemaal een lekker ijsje.



MMM... dat was lekker ! We hebben er met z'n allen ontzettend van genoten en ook weer héél wat bijgeleerd.

Juf Marie Josée

Voorleesweek van 16 tot 24 november

De voorleesweek is een jaarlijkse campagne die volwassenen wil aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kleine of grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang of op school. Samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar betekent ook plezier voor kinderen én volwassenen. Een moment van gezellig samenzijn.

Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag! Ook onze school doet samen met onze voorleesouders weer mee. We halen in de bibliotheek prentenboeken voor alle leeftijden die door de stichting voorlezen als boekentip worden voorgesteld. De voorleesouders gaan op verschillende momenten in verschillende klassen voorlezen. Er zijn ook klasjes die de grootouders uitnodigen om te komen voorlezen in de klas.

Het zal weer een fijne week worden.

Misschien doet u thuis ook gezellig mee?



Belangrijke data

Maandag 4 november: instapmoment voor onze nieuwe kleuters

Vrijdag 22 november: pedagogische studiedag voor het team rond het nieuwe zorgvademeccum - de kleuters hebben die dag vrijaf

Dinsdag 3 december: bezoek van sint en pieten

Vrijdag 6 december: vrije dag om met het speelgoed van de sint te spelen

Maandag 16 december: kijkkuurtje voor de nieuwe instappers na de kerstvakantie

Donderdag 19 december: kerstviering op school

Zaterdag 21 december: kerstmarkt (ouderraad)

Gelieve ook alvast de datum van ons schoolfeest te noteren:

Vrijdag 13 juni (voormiddag) optreden voor de grootouders

Zondag 15 juni (namiddag) optreden voor ouders

Versje

Drie kabouters die dansen in het bos.
Één gaat er weg, die gaat slapen op het mos.

Twee kabouters die dansen in het bos.
Één gaat er weg, want zijn vetertje zit los.

Één kaboutertje danst nu helemaal alleen.
Hij kruipt vlug in zijn paddenstoel
en nu zie je er geen één!



Kleur mij!

