

# De Robbie



De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.  
Een schooljaar met heel veel onvergetelijke momenten.  
We zwaaien onze oudste kleuters uit. Zij zetten de stap naar de 'grote' school. Een welgemeend woordje van dank aan iedereen die onze kleuterschool een warm hart toedraagt en op de een of andere manier er mee voor gezorgd heeft dat we weer een geslaagd schooljaar kunnen afsluiten:

- Nelly, Rianne, Veerle, Heidi, Arlette, Annemie, Wendy en Fatiha van het middagtoezicht voor alle hulp en heel veel geduld
- Fons en Danny, onze klusjesmannen, voor de bergen werk die ze verzet hebben
- ouders van onze ouderraad voor hun enthousiasme, hulp en alle mooie dingen die we voor onze kleuters hebben kunnen kopen
- leden van de schoolraad voor hun meedenken
- voorleesouders/grootouders voor de vele gezellige voorleesmomenten
- schilouders die ervoor zorgden dat de kleuters elke vrijdag samen fruit konden eten
- alle chauffeurs waar we beroep op konden doen voor het vervoer naar vele activiteiten
- ...

Het is tijd om afscheid te nemen van wat voorbij is en we kijken ook al weer een beetje richting nieuwe schooljaar...  
Maar eerst...  
Genieten van een welverdiende en hopelijk onbezorgde vakantie.  
Ik wens het jullie van harte toe!  
Heidi Cox



Alle info op  
[www.derobbertkleuter.be](http://www.derobbertkleuter.be)



## Kijkuurtje augustus

### **WOENSDAG 30 AUGUSTUS is er een kijkuurtje voor alle kleuters en hun ouders.**

Tussen 18.00 u en 19.00 u worden de deuren van de nieuwe klas geopend en kunnen de kleuters kennis maken met hun nieuwe juf (fen) en klas. Ben je benieuwd bij welke juf(fen) je kleuter op vrijdag 1 september zal starten? Noteer deze datum dan in je agenda zodat je het zeker niet kan vergeten want er wordt geen aparte uitnodiging verstuurd. Enkel de nieuwe kleuters zullen hiervan een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Vóór deze datum worden er geen klasindelingen bekend gemaakt. Indien je door omstandigheden (vakantie,...) niet aanwezig kan zijn op het kijkuurtje kan je vanaf donderdag 31 augustus bellen naar het secretariaat.



### **Openingsuren secretariaat**

Het secretariaat is geopend tot en met woensdag 5 juli en vanaf vrijdag 25 augustus in de voormiddag. Voor dringende zaken kan u tijdens de vakantie de directie steeds bereiken via het contactformulier op de website of via [directie@derobbertkleuter.be](mailto:directie@derobbertkleuter.be)

### **Facultatieve verlofdagen schooljaar 2017-2018**

Woensdag 4 oktober 2017: pedagogische studiedag  
Woensdag 6 december 2017: lokale verlofdag  
Vrijdag 22 december 2017: school tot 12.00u  
Vrijdag 9 maart 2018: pedagogische studiedag  
Maandag 30 april: lokale verlofdag

### **Schoolrekening**

Deze week kreeg je via je kleuter de laatste schoolrekening van dit schooljaar mee naar huis. We willen je vriendelijk vragen de betalingstermijn van 3 weken te respecteren voor de factuur van de maanden mei en juni.

Elk jaar in september stellen we vast dat sommige ouders dit vergeten in de drukte van de vakantieperiode vandaar dat we hier tijdig aandacht voor vragen.

Indien je nog een herinnering hebt gekregen betreffende een andere openstaande factuur willen we vragen deze ook te vereffenen vóór het nieuwe schooljaar begint zodat we in september boekhoudkundig met een schone lei kunnen starten.

Dank je wel.



### **Schoolfeest: Een gat in mijn emmer**

We kijken terug op een zeer geslaagd schoolfeest. De vele positieve reacties van grootouders en ouders deden deugd. Wij hebben er zelf ook van genoten en koesteren de DVD en foto's als een mooie herinnering.

Op vrijdag nodigden we ook een aantal gasten van Sint Oda (dienstencentrum voor mensen met een matig tot diep verstandelijke of meervoudige beperking) uit op onze voorstelling.

Hoe zij dit beleefd hebben lees je in onderstaand verslag dat ons door iemand van de begeleiders bezorgd werd:

*Vrijdag 19 mei 2017 stond ons, 8 bewoners van leefgroep De Haag in Achel, een buitenhuis van dienstencentrum St.-Oda te Overpelt, een leuke voormiddag te wachten. We mochten namelijk naar het schoolfeest van kleuterschool De Robbert gaan kijken.*

*Enkele dagen voorheen zijn juffrouw Linda en juffrouw Marie-Josée bij ons op bezoek geweest. Ze kwamen onze carnavalsspullen halen. Vol nieuwsgierigheid vroegen we ons af wat zij met deze spullen gingen doen. Ze vertelden ons dat de kleuters een optreden hadden én dat wij mochten komen kijken! We waren door het dolle heen! We vonden het dan ook fijn dat onze materialen verder gebruikt worden en we jullie op deze manier verder hebben kunnen helpen.*

*Die vrijdag vertrokken we samen met twee van onze begeleiders richting De Posthoorn in Hamont-Achel. Hier werden we met open armen ontvangen. We herkenden direct onze bloemen en bloembakken die opgesteld stonden aan de ingang. Wat zag het er mooi uit!*

*Toen we de zaal binnenkwamen, werden we meteen herkend door enkele mensen. Nadat we plaats hadden genomen, kwam zij dan ook even "hallo" zeggen. We voelden ons direct welkom. Vol spanning zaten we te wachten tot het optreden begon.*

*Van het eerste tot het laatste moment hebben we genoten van het optreden. De één keek rustig wat er allemaal gebeurde, terwijl de ander vol bewondering op het puntje van zijn stoel zat en zich afvroeg hoe de kleuters boswachter Thor gingen helpen. Toen plots onze bijenkorf op het podium verscheen, moesten we dit dan ook direct laten weten aan de mensen rondom ons.*

*Toen het optreden afgelopen was, sloegen we nog even een babbeltje met de mensen rondom ons. Onze begeleiders vertaalde alles wat we wilden vertellen, zodat iedereen ons begreep.*

*In de dagen nadien vertelde we tegen iedereen dat we naar het optreden van kleuterschool De Robbert waren geweest en hoe leuk we het hebben gehad. We willen jullie dan ook allemaal bedanken dat we erbij mochten zijn!*

*Hopelijk zien we elkaar snel nog eens terug!*

*Groetjes van de bewoners en personeel van De Haag!*



#### **Een reactie van grootouders:**

Aan het gehele team " Kleuterschool de Robbert ", Wat hebben we van deze voormiddag genoten. Het begon al met een warm onthaal. Een grote groep van "vrijwilligers" die ons voorzag van een kop koffie met een stuk vla. Vervolgens de mooie presentatie van zoveel "kunstwerkjes" van de kleuters. En dan... waar we samen met onze kleinkinderen al geruime tijd naar uitzagen en naartoe leefden... " De grote voorstelling: Een gat in mijn emmer! ". Ook nu hebben we weer met volle teugen genoten van zoveel moois in eenvoud en puurheid gebracht. Wat een geweldig resultaat na zoveel tijd van uren denkwerk, enorme voorbereiding wat kleding en materiaal betreft en de nodige oefenmomenten met de kleuters, de daarbij horende spanning en stressmomenten. Er straalde zoveel rust, ontspannenheid en kinderlijke beleving uit van elk optreden. Ook de kinderlijke boswachter stal de harten van menig een en gaf ons reden om eens hartelijk te lachen met " haar gat ( daarna werd het dat gat in de emmer ) dat ze maar niet dicht kreeg. Geweldig!!!

Daarna konden we met onze kleinkinderen genieten van een heerlijke picknick en een woordje en felicitaties wisselen met de verschillende kleuterjuffen. De kinderen genoten ondertussen van het springkasteel



of andere leuke bezigheden op de speelplaats. Wat hebben we in Hamont ( centrum en wijkschool ) toch een geweldig team van mensen, zowel leerkrachten als ouderraad als vrijwilligers die bijdragen aan een totale ontplooiing van deze nieuwe " generatie ". Voor IEDEREEN, niemand uitgezonderd, een DIKKE PROFICIAT. Wij wensen jullie voor de toekomst dit blijvende enthousiasme, inzet met een groot HART en gedrevenheid toe.

Uit grote dankbaarheid,



### Derde fietsweek

Met een mooi weertje in het verschieft startte op maandag 08 mei onze 3<sup>de</sup> fietsweek. Dit samen met Sam de verkeersslang. Iedere kleuter die een fluo-vestje aanhad mocht een Sam de verkeersslang sticker plakken op de Samposter en op hun eigen Samkaart. Dit een ganze week lang. Na-



tuurlijk kwam Aya ook een kijkje nemen.

Op onze speelplaats konden de kleuters hun vaardigheden aan haar tonen en verder uitproberen: evenwicht houden, trappen, sturen, remmen, stoppen, traag rijden, versnellen ...

Amai, aan de rode wangen kon Aya zien dat de kleuters ervoor

gingen. Wat was ze trots op hun prestaties.

Het oefenen van deze fietsbehendigheid hebben de kinderen nodig om zich veilig in het verkeer te kunnen begeven. Een kind dat goed kan fietsen moet immers niet alle aandacht aan het fietsen zelf besteden maar kan ook verkeerssituaties leren inschatten en daarop anticiperen.

Koers houden, een hindernis voorbij steken, verplichte richting volgen, stoppen aan een verkeerslicht,... Heel spannend was het voor de 5-jarigen die dit mochten ondervinden toen ze op straat gingen fietsen.



Het was een geslaagde fietsweek.

Aya hoopt nu dat de ouders samen met hun kleuter deze vaardigheden blijven oefenen zodat hun kleuter in september hun fietsbehendigheid weer kunnen laten zien.

Turnjuf Anita

### **Kleuteruitspraken**

De papa van Jasper (juf Heidi) kwam in de klas hazelnootmilkshake maken. De juf vroeg welke smaak het was en Jasper antwoordde heel spontaan: "*Nazelhootsmaak*".

Seven uit de klas van juf Marie-Josée/Linda vertelde met veel enthousiasme tijdens het vertelmoment dat hij een *héééle* drukke dag had. Toen de juf vroeg wat hij dan allemaal te doen had zei hij: "Ik moet bij Mast gaan spelen, ik moet nog naar de zwembles en ik moet ook nog een broodje frikandel eten!"

Dieuwke (juf Caroline) toonde trots haar kledij van het schoolfeest en vroeg: "Juf, zie ik er niet *praktisch* uit?"

Lenne (juf Laura) vertelde dat als je je ogen dicht doet, je de binnenkant van je hoofd ziet.

De juf vroeg wat hij dan ziet. Lenne antwoordt: 'Niks!'

Sten (juf Marie-Josée/Linda): "Mijn mama haar haren mogen niet nat worden want daar zit *'troep'* in".

Noor (juf Marie-Josée/Linda): "Juffrouw, ik kom deze middag niet naar school want ik ga met mama *sandaatjes* kopen".

Tijdens het spel in de waterbak in de klas van juf Lieve kregen de kleuters gerimpelde vingers waarop Juul zei: "dat zijn *omavingers!*"

Elena (juf Marianne) werd op schoolreis gestoken door een bij. Safouan vertelde: "Elena had een *engeltje* in haar hand". Misschien bedoelde hij een angetje?





## **Dankwoordje naar aanleiding van het spaarproject tijdens de vasten**

Hallo, directie, leerkrachten en ouders.

Met deze willen wij een dankwoordje plaatsen voor alle mensen, die het mogelijk hebben gemaakt, om de opbrengst van de vastenactie van broederlijk delen te geven aan ons project in Afrika met name in Moshi, waar we in de deelgemeente, "Shirimatunda" een lagere school opknappen.

De ouders en de kinderen hebben ontzettend hun best gedaan om een groot bedrag bijeen te krijgen. In de wijk school (Vloedstraat) was dat 309,87€. Dank je wel.

In de hoofdschool was dat 922,96 €. Dat is samen 1.232,83€. Nogmaals dank je wel. Dat is een zeer groot bedrag omdat de kinderen ook maar 4 weken tijd hebben gehad om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Wij mochten de centen binnenbrengen bij een bank, waar het geld gratis werd geteld en gestort op de rekening van ons project.

Wat gaan wij met dat geld doen in Shirimatunda? Zoals ik al zei: klassen opknappen.

De schoolgebouwen zijn verouderd en daar worden weinig of geen herstellingen aan gedaan.

Dus doen wij dat met een team van 6 personen en drie inlandse helpers. Dat gaat van herstellingen aan het dak, glas in de ramen laten zetten, muren verven, het schoolbord opknappen enz.

Schoolbanken laten we maken bij een plaatselijke timmerman, maar die moeten dan nog wel opgeschuurd worden en in de olie gezet.

In 2018 gaan we in de zomermaanden voor drie weken werken en het is dan de bedoeling, enkele klassen in orde te maken. Onze bedoeling met de werkzaamheden daar is, dat de kinderen onderwezen worden in betere omstandigheden.

Hartelijk bedankt in naam van het Shirimatundaproject.

Mon en Paula Bex



**Tip**

In de grote vakantie worden er in verschillende winkels turnpantoffels voor het nieuwe schooljaar verkocht. Wanneer je van plan bent om nieuwe turnpantoffels aan te kopen zouden we willen vragen om deze niet te groot te kopen want er is niets zo vervelend als een turnpantoffel die de hele tijd uitvalt.

**Foto's op de website**

Zoals je kan zien staan er altijd heel veel foto's op onze website. Het is nodig om af en toe oudere foto's te verwijderen zodat er weer plaats is voor nieuwe foto's. Meester Toon kondigt dit altijd tijdig aan op de website. Laat je niet verrassen en zorg dat je, indien je graag foto's wil bewaren, deze tijdig opslaat. De foto's van dit schooljaar zullen eind augustus verwijderd worden.

**Regenboogpad**

In de maand april namen de kleuters van juf Heidi, juf Els en juf Marianne deel aan Het Regenboogpad. Samen met een gids en enkele bereidwillige ouders gingen ze samen op zoek in de tuin naast de school.



## Het Regenboogpad

Kalle, een lieve bostrol, botst per ongeluk tegen de regenboog. Nu is de regenboog kapot en alle kleuren zijn weg. Gelukkig kan hij de hulp van de kleuters inroepen die hem helpen alle kleuren te herstellen.

De kleuters ontmoeten Kalle in een bos of in een park. Ze doen allerlei opdrachten en herstellen kleur per kleur de regenboog. Daarbij moeten ze vooral hun zintuigen gebruiken maar leren ook hoe insecten voelen, zien, ruiken, horen en proeven.





## MOS



Na het oogsten en verzorgen is het tijd om ook te oogsten in de moestuin. De kleuters van juf Ine maakten een gezonde salade met allemaal ingrediënten uit de moestuin.



## Zonnebloemactie

Onze vingers begonnen te jeuken want de lente kwam eraan. Hoog tijd om onze zonnebloemen te planten.

Voor de paasvakantie kregen de kleuters 2 zonnebloempitten mee naar huis om deze te planten en goed te verzorgen zodat ze uitgroeiden tot grote, stevige zonnebloemen. Bij sommige kleuters lukte dit heel goed en bij anderen wat minder. Alle kleuters die hun meetkaart binnenbrachten kregen een zonnebloemdiploma. Ook mochten we 2 zonnebloemkoninginnen kronen. In de wijk, Lieke Boelens, die haar zonnebloem groeide uit tot een hoogte van 2,45m. In het centrum Amy Nassereddine, die haar zonnebloem werd maar liefst 2,63m. Zij kregen het bezoek van de Mos-juffen, juf Ine en juf Anita die de hoogte kwamen controleren.

Voor hun inzet en goede verzorging ontvingen zij een leuke beloning.



Uitspraken waarom hun zonnebloem niet groot werd:

- opgegeten door het konijn van de bureu. (Lily Meurs)
- het zaadje is goed verzorgd geweest maar had vandaag geen zin om te groeien. (Nathan De Vylder)

## Jury op bezoek

Op dinsdag 2 juni kwamen 3 jury leden op bezoek vanuit Brussel om onze MOS werking onder de loep te nemen en te evalueren. We kregen een zeer positief verslag. Met onze verhalende werking rond Aya (verkeer), papiermannetje (verminderen afvalberg), Energy (duurzaam omgaan met energie) bleek onze school uniek te zijn. De jury was ook onder de indruk van onze Wereldwaterdag die we dit schooljaar voor de eerste keer organiseerden.

Ook de dikketruindag op kleuterniveau was een succes. Onze werkgroep MOS kreeg een welverdiende pluim voor hun enthousiasme en gedrevenheid. We willen graag op deze weg verder gaan.



# Groene Handjes

## Gezocht

Één van de aanbevelingen van de MOS jury was om nog meer 'externen' te betrekken bij onze MOS werking. Daarom willen we een groep MOS ouders/grootouders samenstellen die af en toe helpen bij o.a. water geven in de moestuin, zaaien en oogsten, bereiden van gerechten met ingrediënten uit onze eigen schooltuin,...

Daarom: moest je zin en tijd hebben om hierbij te helpen, laat het dan zeker weten zodat we jou kunnen contacteren om concrete afspraken te maken. We houden uiteraard rekening met wat voor jou mogelijk en haalbaar is vb. 's morgens aansluitend bij het brengen van de kleuter(s) of om 15.00u aansluitend bij het ophalen van de kleuter(s).

## Nieuws van de ouderraad

Het einde van het schooljaar komt al weer heel dichtbij. We hebben enkele weken geleden kunnen genieten van het leuke schoolfeest. Wij vonden het een geslaagd feest, zowel voor de ouders als voor de grootouders. Wat zijn we trots op onze kleine kapoenen. Chapeau!



We hebben een goede opbrengst met de kienavond behaald. In overleg met school gaan we kijken, waar we kunnen ondersteunen. Er werden 2 grote kisten met materialen voor de lichttafels samengesteld zodat deze optimaal gebruikt kunnen worden in de verschillende klassen.

Enkele datums die jullie al in de agenda mogen zetten:

15 oktober 2017 Eetdag  
16 maart 2018 Kienavond

Voor tips of ideetjes verwijzen we naar de ideeënbusen aan de schoolpoorten.

Voor mij was dit mijn laatste jaar, want mijn jongste kleuter gaat naar de lagere school.

Zo zijn er meerdere ouders die stoppen met de ouderraad, daarom willen we een zomerse oproep doen naar alle ouders. Ook de papa's zijn welkom☺. De eerste vergadering is op 19 september om 20.00 uur, mocht je interesse hebben, dan kun je altijd de eerste vergadering bijwonen. Mocht je vragen hebben over de werking van de ouderraad, spreek dan een van de leden aan. Op de site kun je zien wie we zijn. Vanaf september zullen hier ook foto's bij staan.

Hiermee sluiten we weer een mooi schooljaar af en mogen we genieten van een welverdiende vakantie.

Zonnige vakantiegroeten,  
Chantal Nieuwendaal

### **Klasindelingen**

Terwijl we dit schooljaar afsluiten zijn we ook al volop bezig met de planning en voorbereiding van volgend schooljaar. Daar horen ook de klasindelingen bij. Tijdens de maand juni had elke klasleerkracht een overleg met juf Jeanne, onze zorgcoördinator. Samen probeerden ze, rekening houdend met verschillende factoren, zo evenwichtig mogelijke klasgroepen samen te stellen. We baseren ons hierbij op dingen die wij op school zien en de informatie die wij hebben. We weten dat dit niet altijd overeenkomt met hoe ouders het zien. Toch durven we zeggen dat wat we doen altijd in het belang van het kind is. Daarom vragen we ook om begrip voor de keuzes die wij maken. Tijdens het kijkuurtje op 30 augustus zullen de definitieve klaslijsten uithangen. Momenteel liggen er voorstellen op tafel die, zoals de ervaring ons leert, nog kunnen veranderen in de loop van de grote vakantie door o.a. nieuwe inschrijvingen.

Eind augustus wordt de definitieve knoop doorgemaakt en verneem je tijdens

het kijkuurtje bij welke juf en klasgenootjes je kleuter volgend schooljaar zal doorbrengen.

### **Overgangsgesprekken**

Voor het kijkuurtje organiseren we overgangsgesprekken tussen de juf(fen) waar je kleuter het voorbije schooljaar heeft gezeten en de juf(fen) waar je kleuter op 1 september start. We vinden het belangrijk om bepaalde informatie tijdig door te geven aan de nieuwe juf.

### **Voorleesouders**

We deden al meerdere malen een warme oproep voor nieuwe voorleesouders/grootouders.

Tot nu toe heeft 1 nieuwe voorleesmama zich aangemeld.

We zouden het fijn vinden als we volgend schooljaar opnieuw voor alle klassen iemand kunnen vinden.



Wat kunnen wij jou bieden?

- een gezellige sfeer
- enthousiaste kleuters die aan je lippen hangen terwijl je aan het vertellen bent
- een moment om van te genieten
- de juf geeft je op voorhand een verhaal dat je mag vertellen zodat je het thuis al eens kan doorlezen
- een groep voorleesouders met hun enthousiasme, verhalen en tips ervoor zorgen dat je je thuis voelt

Wie wil mij voorlezen?

Wat vragen we van jou?

- dat je voorleest/vertelt aan een klein groepje kleuters
- in de klas, in de gang, buiten bij mooi weer,... (waar jij je goed bij voelt)
- wekelijks of 2-wekelijks op een vast moment  
(wanneer je door omstandigheden niet kan, vinden we het niet erg als je een keer afmeldt)

Hebben we jou deze keer wel kunnen overtuigen of ken je iemand die hier de geschikte persoon voor is?

Laat het ons zeker weten en dan nodigen we jou/hem of haar uit op onze startvergadering in september.

## Afscheid 5-jarige kleuters

We nemen afscheid van onze kleuters van de laatste kleuterklas. We hebben hen heel veel ervaringen, speel- en leeransen op laten doen zodat ze nu klaar zijn om in het eerste leerjaar te starten. Doorheen het hele schooljaar werden ze stilaan voorbereid op de toch wel grote stap in hun nog jonge leventje. Het zorgeloos spelend leren is nu voorbij maar er komen weer een heleboel nieuwe kansen en uitdagingen op hun pad. We wensen hen daar alle succes bij toe.

Lieve kleuter,  
Je kwam onze school binnen als een kleine ukkepuk  
nu ga je hier buiten, een stuk zekerder van je stuk.  
Je hebt hier naar hartenlust kunnen spelen en leren  
en nu mag je het in de lagere school gaan proberen.  
Je bent er klaar voor, we laten je los, het is tijd om te gaan  
vanaf nu kan je weer een beetje verder op je eigen benen staan.  
Het ga je goed en je moet weten  
dat we jou niet snel zullen vergeten.

Beste mama en papa,  
Misschien neem je samen met je kleuter afscheid van onze kleuterschool, misschien zien we je nog terug. We hopen dat ook jullie met een goed gevoel op deze kleuterperiode kunnen terugkijken.  
Je 'grote' kleuter wordt nu een 'kleine' leerling in de lagere school.  
Het wordt weer een beetje meer loslaten, wat niet altijd gemakkelijk zal zijn.  
Weet dat ze ook in de lagere school klaar staan om, samen met jullie, je kind op de best mogelijke manier te begeleiden.  
We willen jullie graag bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat we van jullie kregen.

Heidi Cox





### **Nelly gaat op pensioen**

Nelly heeft zich vele jaren voor 200% ingezet voor onze school en de kleuters die tussen de middag hun boterhammen op school blijven eten. Ze heeft haar pensioen dan ook dik en dubbel verdiend. We willen haar bedanken voor al die jaren en wensen haar voor de toekomst alle liefs en veel goeds toe.

Op donderdag 29 juni zullen we op een passende manier afscheid met de kleuters afscheid van haar nemen.



# KLEUR MIJ

